



Peter Lamper &lt;peterlamper@opened-source.nl&gt;

## Het teken van het Beest - Het verschil en de overeenkomst van mens en beest

Peter Lamper &lt;peterlamper@gmail.com&gt;

4 February 2026 at 22:01

To: justineaalders@hotmail.com, algeus@ziggo.nl, m.zwaagman@hetnet.nl, predikant.pknhetvierkant@gmail.com, dsbaart@pkn-ommen.nl, dsjelsma@pkn-ommen.nl, predikant@hervormdekapel.nl, predikant@pg-roermond.nl, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl, dstjacobs@gmail.com, ds.regenboog@gmail.com, ds@renevenema.nl, beukenhorst@zeelandnet.nl, predikant@hervormdzwartsluis.nl, ds.bochanen@pgcs.nl, jaa@quiknet.nl, wiebrigdeboer@cs.com, i.hogeweg@protestantskralingen.nl, m.bogaard@protestantskralingen.nl, nico.denbok@etf.edu, aj.van.der.bom@gmail.com, predikant@pgdeeshof.nl, r.bosch@noorderlichtgemeente.nl, willemmdeboer@kpnplanet.nl, bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl, ankipeper@hotmail.com, hansbouma@kpnplanet.nl, ds.gbrandorff@pgdedemsvaart.nl, ds.jhbrederoo@gmail.com, dirkdebree@nk-utrecht.nl, lydiakansen@nk-utrecht.nl, ds.sj.dingemane@pkn-noordwijk.nl, ds.p.vdburg@pkn-noordwijk.nl, ds.axel@pkn-noordwijk.nl, L.burger@pknwarnsveld.nl, dominee@pgbiddinghuizen.nl, carola@ds-dahmen.nl, cadavidse@hetnet.nl, ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com, predikant@bavo.nl, shiprev@hetnet.nl, dsjvandoorn@gmail.com, a.woehle@luthersamsterdam.nl, mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl, andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl, s.vankammen@planet.nl, willemijnjonkers@luthersamsterdam.nl, predikant@spiegelkerk.nl, bjvandergraaf@hervormdhuizen.nl, fvanvelzen@hervormdhuizen.nl, interimpredikant.alida@gmail.com, aukekoehoorn@kpnplanet.nl, ejhefting@gmail.com, r.denhertog@pgvorden.nl, josvandenhout@solcon.nl, predikant@goedeherderkerk.info, jansponne@hetnet.nl, ds.jansen@pgwh.nl, predikant@kerkenindehoef.nl, ls.karreman@gmail.com, stoel-keijzer@planet.nl, mskloppenburg@gmail.com, predikant@openhofkerkkatwijk.nl, hkoetsveld@westerkerk.nl, ejkooiman@ziggo.nl, charlottekremer@hetnet.nl, t.kruiswijkjansen@pgdoorn.nl, sehofstee@pgdoorn.nl, dskuipers@ziggo.nl, diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.nl, gvdneut@hervormdwerkendam.nl, predikant.pgbwz@gmail.com, a.draaisma@nijkleaster.frl, dominee@kerkuitgeestakersloot.nl, ds.vanKempen@pknbreda.nl, Ds.vanMeggelen@pknbreda.nl, Ds.vanProoijen@pknbreda.nl, dsdereus@ziggo.nl, dominee@pgwarmond.nl, predikant@pknkappellebiezeling.nl, predikant@domkerk.nl, ds.deruijter@pgdronten.nl, hruitenbeek@ziggo.nl, cwsaly@icloud.com, erica@pgdenbosch.nl, %20ruud@pgdenbosch.nl, dsjoostschelling@kerkklinken.nl, predikant@deoosterkerk.nl, marlies.schulz@pgn-nuenen.nl, martin.snaterse@inham.net, daj.sonneveld@rivierenlandoost.nl, amroest@jacobijner.nl, ijstegeman@jacobijner.nl, jochemstuiver@kerkopzuilen.nl, dominee@protestantsekerkvlijmen.nl, ernatreurniet@planet.nl, predikant@pknechtenerbrugoosterzee.nl, marcovisser64@kpnmail.nl, vanvoorst@pg-dinxperlo.nl, predikant@muidkerk.nl, hwachtmeester@pkn-hengelo.nl, martjeveenstra@hotmail.com, j.a.m.vanwijngaarden@planet.nl, e.diepeveen@pknwarnsveld.nl, s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl, ds.zwerver@pgdronten.nl

ABRACADABRA

Mijn vervloeking richting de Iraanse regering en reverse vervloeking voor long covid patiënten: [De vrolijke wetenschap \(the gay science\)](#)

On Mon, 22 Nov 2021 at 23:23, Peter Lamper <peterlamper@gmail.com> wrote:

Beste voorganger van de Protestantse Kerk Nederland,

De grote wereldreligies hebben allemaal een voorspelling gericht op de toekomst. De ene voorspelling richt zich op het einde en weer een andere richt zich met name op een begin of een nieuw begin. Wat de grootste overeenkomst tussen deze voorspellingen is dat deze samenvalt met het verhaal omtrent 1 enkel persoon, hetzij in positieve zin of negatieve zin.

Het Christendom is de enige wereldreligie die zo specifiek over de eindtijd verkondigt dat de kerken hierover prediken, omdat zij hieruit opmaken dat zij de opdracht hebben alert en waakzaam te zijn op de tekenen der tijd. Sinds jaar en dag prediken zij hier dan ook over met name als er een grote negatieve gebeurtenis plaatsvindt die aansluit met wat de bijbel verklaart dat een teken der tijd is. Gezien de huidige pandemie is het daarom een zeer logisch gevolg dat in de Christelijke kerken verkondiging over de eindtijd weer aan populariteit aan het winnen is. De bijbel zegt immers dat een pandemie een teken der tijd is.

Maar wat velen niet doorgronden is de reden dat men gevraagd wordt alert en waakzaam te zijn op de tekenen der tijd. Hierdoor accepteert de kerk niet dat de tekenen der tijd rationeel gezien door elk willekeurig mens op aarde gezien kan worden en dat daarvoor verkondiging vanuit de bijbel een totaal overbodige zaak voor is. Iedereen heeft weet van een wereldwijde pandemie. Iedereen weet dat oorlog, geweld en conflicten hebben geleid tot een toename van vluchtelingen waardoor we op het hoogste niveau ooit zijn beland. Iedereen kan de cijfers zien over de mensen met voedseltekort, dat boven de 2 miljard mensen uitgaat. Natuurrampen en slachtoffers en schade neemt toe. Internationale samenwerking faalt en handelsembargo's worden weer opgeworpen. De wereldeconomie is aan een het infuus gelegd door biljoenen extra te investeren van geld dat er niet was, maar geschapen is door centrale banken. Nationale economie van arme landen zijn ingestort en instabiliteit in vele arme en zwakke landen neemt toe.

Al deze dingen zijn de tekenen der tijd en kan door iedereen gezien worden, maar alleen het Christendom koppelt deze tekenen aan de eindtijd en doet dit al zo lang het nieuwe testament bestaat. In die tijd, meer dan 1600 jaar is de wereld verbonden, waardoor we alles kunnen weten wat er op deze planeet zich afspeelt. Ook is onze kennis middels wetenschap toegenomen. De wetenschap heeft het Christendom verstoten van plaats 1 als het gaat om de verkondiging van het eind der tijden. Zoals de bevolking de prediking van het Christendom over de eindtijd gelaten over zich heen liet komen zo hoort het nu de verkondiging van de wetenschap aan.

Deze brief gaat over mij. Ik zal aan u proberen duidelijk te maken wie ik ben aan de hand van de dingen die ik heb meegemaakt, de keuzes die ik gemaakt heb en de dingen die ik gedaan heb. Ik zal proberen uit te leggen wat ik wil en wat ik niet wil. Hopelijk zal ik ook aan u inzichtelijk kunnen maken wat mijn capaciteiten en competenties zijn, zodat ook duidelijk is waar die zich niet op richten. U zult inmiddels zich een voorstelling hebben gemaakt met het oog op alinea 1 en het vervolg daarop waarom ik over mijzelf aan u ga vertellen. Ik kan niet weten welk gevoel u daarbij krijgt, maar mijn inschatting is dat dit een gevoel van ongeloof zal veroorzaken. Allereerst wil ik u er daarom op wijzen dat geloof irrelevant is door te verwijzen naar het bestaan van God en zijn werk op deze aarde. Of u nu gelooft dat God bestaat ja of nee en of u gelooft dat zijn wil op deze aarde zal geschieden ja of nee, doet niets ter zake aan het feit dat God bestaat en zijn wil is geschied en zal geschieden. Of u nu gelooft in de persoon die door alle wereldreligies voorspelt wordt op het einde of bij het nieuwe begin, heeft dan ook niets te maken met uw of anderzins geloof in die persoon. Het gaat niet om het geloof in niet feitelijk vast te stellen verhalen, maar het gaat om feitelijk weten. Om iets feitelijk te kunnen weten dient men in staat te zijn praktisch, rationeel en logisch te kunnen beredeneren. Het belangrijkste wat daaruit voortvloeit is dat de gehele wereldbevolking in al haar diversiteit in geloof, cultuur en afkomst in staat zou moeten worden gesteld om te kunnen geloven in eenzelfde persoon. Om deze overduidelijke reden leeft het merendeel van de mens in verwachting van de terugkomst van Jezus Christus. Aangezien religie predikt over zijn hemelvaart veronderstellen zij, omdat zij aannemen dat de hemel zich boven ons zou bevinden, dat Jezus Christus zal terugkomen op de wolken. Dit ziet niet op feiten die ooit waarneembaar zijn geweest en dus ooit waarneembaar zullen worden. Dit symboliseert het geloof in niet vast te stellen feiten en is niet het gevolg van praktisch, rationeel en logische redenering.

Het Christendom onderscheidt zich op 1 punt van alle andere religies en maakt zich ook los van alle wetenschappelijke kennis die de mensheid te bieden heeft. Dit punt is het meest besproken punt onder Christenen, waardoor dit punt zelfs verweven is geraakt in onze cultuur en maakt dat ook niet Christenen hierover spreken. Dit ziet op het teken van het beest. De tekenen der tijd zijn voor allen inzichtelijk gemaakt, maar het teken van het beest kan maar door 1 persoon getoond worden. Dit komt doordat dit teken niet gespecificeerd is waardoor men het teken van het beest te pas en te onpas heeft ingezet, waardoor verklaringen alle geloofwaardigheid heeft verloren. Nadat ik over mezelf heb verteld zal ik u wijzen op het teken van het beest, omdat u eerst mij moeten kennen voordat u kunt begrijpen wat het teken is en waarom ik dit kan zien. U zult dan zien dat het teken van het beest voor ieder mens op aarde te zien was, maar dat tevens het teken voor niemand te zien was. Ook zult u begrijpen dat het teken al zo lang bestaat als de mensheid bestaat en toch dat er 1 enkel moment voor is aan te wijzen. U zult zien dat het teken van het beest een onzichtbaar teken is, maar dat deze toch met het blote oog te zien is. U zult begrijpen dat het teken van het beest door ons mensen zelf gegeven, maar ook weten dat dit teken door God werd gegeven. Dat nooit iemand het teken van het beest gekend heeft, terwijl dit altijd bestaan heeft, zult u gaan begrijpen wanneer u leert dat het teken alleen zichtbaar werd vanuit een innerlijke zoektocht en dat het zoeken naar het teken buiten onszelf geen kans van slagen had. Ondanks dat u leert dat het teken binnen onszelf lag en dat doet vermoeden dat wij gelijk zijn aan het beest geeft het exact aan wat het enige verschil is tussen een mens en een beest. Daarna zal u ook zien dat het teken van het beest ons tevens wijst op het exacte probleem waar het leven op aarde mee te maken heeft en dat dit probleem samenhangt met het feit dat God zich aan de mens ging openbaren. Hierdoor wijst het teken van het beest niet alleen op het probleem, maar tevens op de oplossing. Wanneer men het teken van het beest ziet en doorgrondt dan bewijst dit feitelijk het bestaan van God en dat zijn werk al duizenden jaren feitelijk heeft plaatsgevonden. Hierdoor zal men Gods wil met ons mensen leren doorgronden, waardoor wij in staat worden gesteld te begrijpen wat God wil dat wij zullen doen. Vandaag de dag spreekt God tot ons allen, want de tijd is gekomen dat wij zijn roep letterlijk gaan horen en daaraan uitvoering gaan geven. Om die figuurlijke stem nu letterlijk te gaan horen dient men rationeel, praktisch en logisch te leren beredeneren vanuit het geloof op basis van onze wetenschappelijke en technologische kennis en vooruitgang. Dit betekent dat de tijd is aangebroken dat alles 1 zal worden, de eenheid met al dat menselijk is wordt 1 met al dat Goddelijk is en alleen die eenheid zal redding, verzoening, verlossing en zaligmaking geven voor de mens, zoals deze belooft en voorspelt is. Wat God zegt dat is waar, Hij doet wat Hij belooft en elke tong zal dat belijden.

Maar daarvoor zal er eerst een bittere pil geslikt moeten gaan worden, want de waarheid is hard en nooit mooi. En dat begint bij mij met u te vertellen over mijzelf. Ik zal u mijn eigen lelijke waarheid geven, zodat u hopelijk de schoonheid van Gods werk in kunt zien. Ik zal u ook proberen uit te leggen waarom God mij heeft uitgekozen en waarom God u als dominee of lid van de PKN heeft uitgekozen om nu als 1 van de eerste deze bittere pil van waarheid te moeten gaan slikken om Gods werk voortgang te geven. Dan ziet u hopelijk dat er geen enkel andere oplossing voor is en dat u de enige optie bent voor God en de mensheid. Als u dat beseft dan zult u ook gaan beseffen hoe dit voor mij moet zijn. U zult voelen dat ik u niet schrijf en dit doe vanuit hoogmoed en dat ik veronderstel het allemaal zo goed te kunnen en te weten, maar ik schrijf u vanuit nederigheid, onzekerheid en onwetendheid. Ik ben een mens zoals ieder ander en juist door wat ik heb meegemaakt voel ik mij bovengemiddeld klein en nietig. Mijn zelfbeeld is dat van iemand die zich nooit goed genoeg vindt en als we eerlijk in de spiegel kijken en ons uiterlijk en innerlijk bekijken, ervaren we allemaal gemiddeld genomen hetzelfde; ik ben niet goed genoeg. We proberen van onszelf te houden om zo ook van een ander te houden, maar onze liefde voor onszelf is niet groot genoeg en onze liefde voor de ander schiet daarom ook te kort. Jezus zei daarom niet alleen van onze naaste te houden als van onszelf, maar voegde daaraan toe God lief te hebben boven alles. Vanuit God kunnen we onszelf en onze naaste vanuit de puurste liefde zien en waar wij tekort in schieten daarin komt God tegemoet. Dit zal nu feitelijk waarneembaar gaan worden voor een ieder die dit niet kent of nog nooit ervaren heeft doordat Gods belofte waargemaakt zal worden op een wijze die voor iedereen feitelijk te zien en te weten zal zijn. Dit betekent dat geloof, dat altijd irrelevant is geweest voor Gods bestaan en de uitvoering van Zijn wil op aarde, net zo irrelevant zal zijn als altijd, maar dat iedereen door te geloven zal gaan handelen volgens Zijn wil.

Dit is een hele lange brief met heel veel informatie dat uw tijd en uw aandacht vraagt. Deze brief dient er niet toe om in het gemak te voorzien waar de mens van de huidige maatschappij eist in voorzien te worden. Een mens van nu wil alles in hapklare brokjes toegediend krijgen en wanneer informatie meer dan 1 alinea beslaat, dan leest men liever niet. In de gevallen dat men wel leest, maar men niet begrijpt trekt met voorbarige conclusies door zaken uit de context te halen. Dit doet men doorgaans om een eigen standpunt te versterken. Meestal verwerpt men een tekst wanneer al een fractie daarvan de eigen waarheid tegenspreekt. In de enkele gevallen dat een lezer erkent het niet te begrijpen dan keert men meestal terug naar de allereerste basisbehoefte dat de schrijver korter en duidelijker had moeten verwoorden en dat samenhang mist. Laat ik daarom vooropstellen dat mijn schrijven allerm minst perfect zal zijn, maar u zult moeten begrijpen, dat gezien het onderwerp en dat maar 1 persoon er zal zijn die dit kan weten en vertellen, dat de kans dat u dingen zult lezen die u niet zult begrijpen zo hoog ligt dat dit gegarandeerd het geval zal zijn. Daarbij opgeteld dat mijn schrijven fouten zal bevatten, wat net zo gegarandeerd zal zijn, moet dit er niet toe leiden dat u zich gedraagt zoals de maatschappij zich gedraagt, maar moet ertoe leiden dat u extra tijd en aandacht hieraan schenkt, zodat u kunt gaan begrijpen. Ik ben namelijk doodop en als u mijn verhaal leest dat zult u zien dat dit mijn levenswerk is waarvan ik mijzelf het

overgrote deel onbewust ben geweest. De weg van bewustwording is een weg van lijden, dat geldt voor een ieder van ons, maar als u gaat beseffen welke persoon ik ben en waar ik mijzelf bewust van moest gaan worden, dan staat het bewustwordingsproces van lijden gelijk aan de persoon die ik ben en die ikzelf niet kende. Deze alinea is niet alleen bedoeld als vermanende vinger naar de mens van nu, maar des te meer mijn smeekbede aan u gericht, want ik ben er eerlijk gezegd soms zo klaar mee en wil het liefste alles aan de kant smijten en gewoon weer doen wat elk mens doet: gewoon z'n ding, maar helaas pindakaas voor mij, want dit is mijn ding doen geworden, waardoor ik niets meer anders kan doen als dit. God heeft de mens echter niet geschapen om alleen te zijn, maar dat is voor mij het enige feit van God dat voor mij niet waar te nemen is. God alleen is voor mij niet genoeg, maar het enige wat ik nog heb. Daarom vraag ik u nogmaals met klem om uw uiterste aandacht en concentratie uit mijn eigen belang, want ik ben het zat alleen te moeten worstelen met God. Hij breekt mij en bouwt mij weer op, keer op keer en ik verlang naar vrede en rust wat ik alleen zal kunnen gaan vinden in de gemeenschap van het geloof, maar niet uw geloof, maar het ene ware geloof waarin ieder mens ter wereld delen kan.

Doordat ik u schrijf over mijzelf en mijn leven kunt u zien hoe God Zijn wil met mijn leven heeft laat geschieden tegelijkertijd met het feit dat ik ten alle tijden gehandeld heb vanuit mijn eigen vrije wil. De keuzes die ik maakte en de dingen die ik deed waren niet gebaseerd op mijn geloof in God, maar vanuit de vaste overtuiging dat ik alleen en alleen ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen keuzes. Ik zal u proberen te laten zien dat ik ook leerde verantwoording te nemen voor omstandigheden waarover ik geen controle of invloed heb gehad of waarover ik soms onwetend was dat ik daarover invloed op kon uitoefenen. Dit heeft een verloop van mijn leven tot stand gebracht waarop ik op een bepaald punt in mijn leven belandde waarop ik mijn eigen wil opgaf en mijzelf aan God gaf en beloofde Zijn wil uit te voeren. Dat deed ik op 5 augustus 2021. Recente gebeurtenissen daarvoor hadden mij laten inzien dat ik het alleen niet kon en niet wist. Ik twijfelde aan alles en iedereen, maar de twijfel over mijzelf was zo groot geworden dat God nog mijn enige uitweg was. In die recente tijd daarvoor en daarna was ik e.e.a. gaan opschrijven in dagboeken en in enkele maanden heb ik 3 dagboeken vol geschreven. Ik kan die samenvatten door te zeggen dat God tegen mij sprak, maar de letterlijke realiteit is anders. Wanneer God Zijn stem gebruikt, de roep in de woestijn, dan hoor je een oorverdovende stem die niemand kent, ook ik niet. Het gevolg daarvan is dat je je haast dood schrikt zonder te weten waarom. Deze samenloop van omstandigheden zorgt ervoor dat je denkt dat je je verstand verliest. Dat het voor de mens mentaal mogelijk is dat God dag in dag uit op die wijze tot iemand van ons spreken kan is daarmee uitgesloten, maar dat het kan niet. Voor mij gebeurde dit 1 enkele keer op mijn werk als assistent accountant zittend op mijn bureaustoel achter de computer. Dat God tot mij ging spreken en nog steeds spreekt is in figuurlijke zin waar en niet waar, omdat ik God ging zien in de dingen van elke dag. Ik ben dus geen stemmen gaan horen in mijn hoofd anders dan die ene keer en ook ben ik geen dingen gaan zien die er niet zijn. Wanneer iemand beweert dingen te kunnen zien die er niet zijn, zal ik dat niet willen ontkennen, maar ik denk dat de reden van God is om te spreken tot mij door de dingen van elke dag is, zodat ik elk ander kan leren hoe Gods stem in de alledaagse dingen te horen. De tekenen der tijd zijn dan ook niet alleen de tekenen die aangeven dat we aan het einde of een nieuw begin zijn aangekomen, maar dat God tot ons spreekt, letterlijk door de dagelijkse dingen die elk persoon op aarde momenteel meemaakt. Om die reden zal ik u vertellen wat ik gezien heb en u proberen uit te leggen op welke wijze God spreekt, zodat u dit voor uzelf ook kunt gaan zien. Dit is belangrijk denk ik, omdat ik een enkel persoon ben en het onmogelijk is de wijsheid van de wereld in pacht te hebben. God kan zijn stem op dit moment niet meer aan mij laten horen, omdat ik echt gebroken ben. Hierdoor zal een logisch gevolg zijn dat wanneer Hij dat nogmaals doet wat hij eens deed, ik mij laat opnemen in een psychiatrische instelling, mij vol laat stoppen met verdovende middelen en mij totaal van deze wereld zal afkeren. Mijn eigen waardeoordeel over mijn huidige omstandigheden is dat dit voor mij mentaal nauwelijks te doen is, terwijl ik zelf ook oordeel dat mijn mentale kracht vele male groter is dan welk ander mens dan ook. Daarom moeten wij leren God te horen, zodat er steeds meer mensen zullen zijn die dit kunnen, waardoor vanuit verschillende omstandigheden met elk hun eigen specifiek gebied van onderwerp en kennis, God spreekt en wij samen Zijn wil weten en kunnen uitvoeren.

Deze brief gaat dus over mij en mijn kennis van God. God is voor mij geen geloof, maar een feit doordat zijn bestaan voor mij feitelijk waarneembaar is. Mijn geloof in Gods bestaan baseerde zich vanaf mijn 18e jaar dan ook niet op de prediking van de Nederlands Hervormde Kerk waarin ik ben grootgebracht, maar juist op de onmogelijkheid van de mens om niet te geloven. Hier kwam ik achter, doordat ik uit boosheid wraak op God dacht te nemen. Ik had een relatie gekregen met een jongen en onze kerk was bezwaard meegegaan vanuit de Samen Op Weg kerken naar de PKN. Meerdere gesprekken had ik gevoerd met dominee van de Streek over mijn seksuele voorkeur. Hierdoor was ik mij veilig gaan voelen, doordat ik gehoord werd. Toen ik samen met mijn vriend in de kerk zat, recht in het gezichtsveld van de dominee, begon hij te preken over Sodom en Gomorra. Ik heb de hele dienst als verstijft op mijn stoel gezeten en hoorde hem keer op keer herhalen de woorden; 'man en vrouw', 'man en vrouw', 'man en vrouw' en ga zo maar door. De weg naar huis liep ik stomverbaasd over wat hier nu was gebeurd. Toen ik mijn ouderlijk huis binnen liep en mijn vader al op zijn gebruikelijke stoel in de woonkamer zat, keken we elkaar aan en er viel een stilte. We wisten allebei niet wat er gezegd zou kunnen worden en daarop besloot ik te zeggen: 'dit was de laatste keer'. Mijn vader zei alleen maar: 'dat begrijp ik'. Nooit hebben we meer een woord gesproken over dit voorval, maar ook nooit heb ik meer een stap binnen de kerk gezet (tot voor kort). Omdat ik als kind, net als iedereen, wordt groot gebracht binnen een gemeenschap waar het geloof in God samenvalt met de religie binnen die gemeenschap, wordt God onlosmakelijk verbonden met die religie. Hierdoor wordt religie onlosmakelijk verbonden met de kerk. Dit is een onbewust proces. Ik ervaarde een grote pijn, omdat ik onzeker was door mijn seksuele voorkeur en juist door die dominee waardoor mijn gevoel van vertrouwen en veiligheid was ontstaan nu voor de gehele gemeente aangaf dat ik niet goed was. Deze pijn was uiteindelijk vrij makkelijk te overkomen voor mij, maar de weg terug naar de kerk was 'voorgoed' geblokkeerd. Onbewust was mijn keuze toen ik de kerk achter mij moest laten om te kiezen niet meer in God te geloven. Pas na die noodgedwongen keuze om atheïst te trad bewustwording op, want ik bemerkte dat het niet mogelijk was om niet in God te geloven. Dit had niets met gevoel of praktijk te maken, maar dat het theoretisch en feitelijk onmogelijk is om het bestaan van God te ontkennen. Door het simpele feit iets te kunnen benoemen bestaat het al. Iets dat niet bestaat dat kan niet benoemd worden, omdat men niet kan weten wat niet bestaat. Ten tweede is het geloof in een niet bestaande God ook een geloof. Je kunt niet met feiten aantonen dat God bestaat, maar je kunt ook geen feiten aandragen die aantonen dat God niet bestaat. Mij was geleerd dat God ons geschapen had met een vrije wil om te kiezen en toen ik bemerkte dat ik geen vrijheid had om te kiezen om atheïst te zijn, doordat ikzelf heel snel beredeneerd had dat dit geloof compleet onzinnig was, werd ik boos op God. Ik besloot dat de enige wraak was die ik op God kon nemen dan express in alles te gaan geloven. Want, zo beredeneerde ik, het zal onmogelijk waar kunnen zijn dat God de God is van elke religie, dus dan ga ik expres in religies geloven waarvan hij de God niet is. Ik moet zeggen dat ik aardig tevreden was met mijzelf dat ik zo pienter was om God een hak te kunnen zetten. Nu als ik daarop terugkijk moet ik daarom glimlachen, want ik liep met ogen wijd open in de val die God voor mij had neergezet. Hij kent mij door en door en wist precies datgene te laten gebeuren, zodat ik stap voor stap de juiste richting op zou lopen, terwijl ik in de veronderstelling was dat ik alles zelf deed, omdat ik zo slim was. Het kiezen voor het geloof in alles was voor mij als het zaaien van een mosterdzaadje in ultra vruchtbare grond. De preken die ik tweemaal per zondag hoorde tijdens mijn opvoeding hadden doorgaans mijn interesse gehad. Ik had altijd veel tijd besteed aan religie. Niet alleen door kerkgang, maar daarnaast deed ik aan alle activiteiten mee en hielp ik ook mee activiteiten doorgang te laten vinden. Ik zat als kind op een kinderkoor en later op een Gospelkoor. In mijn vrije tijd deed ik aan bijbelstudie puur en alleen uit nieuwsgierigheid en zocht ik juist de zaken op die men als moeilijk ervaarde, doordat het discussie of enigheids en onbegrip veroorzaakte. Uiteraard had ik een lange bijbelstudie gemaakt van mijn eigen seksuele voorkeur, maar reeds daarvoor hield mij het boek openbaringen bezig en las ik verschillende verklaringen. Niets van dit alles was gebaseerd op mijn geloof, want hiervan ervaarde ik niets. Ik had altijd alles gedaan puur gericht vanuit mijzelf en alles wat ik deed was omdat

ik dit wilde. Ook de dingen die ik eigenlijk moest van mijn ouders met betrekking tot het geloof deed ik niet met tegenzin, behalve de tegenzin die iedereen ervaart wanneer die iets moet. Ik voorzag dus in mijn eigen behoefte en dit ging uiteraard precies hetzelfde toen ik koos in mijn geloof in alles. Op mijn 18e ging ik op mijzelf wonen en verhuisde ik van het dorp Voorthuizen naar de stad Amersfoort. Ik raakte mijn Christelijke omgeving kwijt en ruilde deze omgeving in voor een plek waar men veelal zei niets te geloven. Na 1,5 jaar ervaarde ik Amersfoort als een te kleine stad en verhuisde naar Utrecht. Hier waren ook veel mensen die zeiden niets te geloven en mensen die zeiden andere religies aan te hangen. De mensen die zeiden niets te geloven heb ik altijd het meest interessant gevonden, want die hadden meestal een reden te vertellen waarom zij niet geloofde. Net zoals ik een reden had gehad. Ik merkte dat al deze mensen onbewust iets anders waren gaan geloven en ik probeerde er achter te komen wat dit was. Ik ontmoette nooit iemand die had begrepen dat het onmogelijk is niet te geloven in God, waardoor ik wist dat wanneer iemand dit beweerde zich dus onbewust van het eigen geloof was. Veel van die mensen hadden simpelweg het woord God vervangen door te spreken over 'het universum'. Aan de ene kant vond ik dit soms lachwekkend, maar ook irriteerde mij dit. Het geloof in God werd door hen vaak aan de kant gesmeten alsof dit complete onzin was, terwijl 'het universum' niets meer was dan een naamsverandering, maar wel betekende dat alles wat aan die oude naam verbonden was aan kennis veracht kon worden. Soms wees ik men op deze hypocrite werkwijze, waaruit bleek dat de naam God voor hen onlosmakelijk verbonden was met religie en de handelswijze van de instituten en mensen door de jaren heen. Wanneer men dat verbindt aan het woord G-O-D dan kan niemand ontkennen dat daaruit absoluut niet het werk en dus het bestaan van God blijkt. Religie zelf predikt dat de gelovige een voorbeeld moeten zijn, een licht in deze wereld waardoor het bestaan van God weerspiegelt wordt. Zonder naar het individu of een enkele geloofsovertuiging te wijzen, maar religie als 1 geheel te zien door de jaren heen kan men concluderen dat religie heeft gefaald daarin. Voor mij stond God echter los van religie, kerk, instituten en menselijke handelen. Ik had alles achter mij gelaten en overal mee gebroken en had beseft dat het bestaan van God een feit was. Mijn aard had ervoor gezorgd dat ik kennis opdeed van mensen die het bestaan van God ontkende, waardoor ik leerde dat niemand in staat was te begrijpen wat ik wist. Dit was voor het eerst dat ik besepte dat ik op dit gebied van intelligentie verschilde met mijn medemens.

Jaren gingen voorbij waarin momenten zich afwisselde dat ik zat te dromen, te fantasieren, te redeneren en te filosoferen. De kennis die tot mij was gekomen door mijn Christelijke opvoeding kon ik onmogelijk uitwissen. Ik wilde ook niets uitwissen, omdat al dat wat mij ooit geleerd was nooit de aanleiding was geweest om de kerk te verlaten. De reden was het handelen van een enkel persoon die voor mij, net als voor velen niet-gelovigen, niet het licht van God in deze wereld had laten zien. Maanden geleden moest ik hieraan terugdenken toen ik op mijn leven terugkeek met de blik dat elke gebeurtenis in mijn leven ertoe had geleid dat ik iets was gaan leren. Toen was ik mij nog niet bewust van het werk van God in mijn leven, maar al wel zag ik dat die samenloop van omstandigheden toen een deur open had gezet om veel meer kennis op te doen dan wanneer ik liefdevol in mijn kerk was opgenomen en was gebleven. In al die jaren sprak ik niet meer over God, maar luisterde naar anderen. Dat deed niets met mijn geloof, want ik geloofde in niets, maar was van een enkel feit op de hoogte. Een feit wat niemand begreep, waardoor ik hierover niet spreken kon. De informatie die de mens en de wereld mij gaf voedde mijn eindeloze redenering van dat 'alles' in samenhang met het bestaan van God. Nooit leidde dit ertoe dat ik op dezelfde wijze keek naar mijn eigen leven of het leven van een ander individu. Altijd was mijn blik gericht op het grote geheel wat ik samen probeerde te brengen met de God van alles. Feitelijk gezien was ik kennis aan het vergaren over het werk van God in de wereld en met de mensheid zonder te kijken naar de mens zelf, want ik zag alleen de omstandigheden. Door mijzelf en het leven van andere individuen hierin niet te betrekken keek ik niet naar God door de mens en zijn handelen te zien, maar keek naar God door het grote geheel proberen te ontdekken. Dit ontnam voor mij elke vorm van verachting of haat naar welke religie of vorm van spiritualiteit dan ook, maar begon ertoe te leiden dat ik voor alles begrip en respect begon te krijgen. Alles viel voor mij namelijk samen in het grote geheel van tijd, plaats en omstandigheden waarin iedereen met welke levensovertuiging dan ook onbewust deel in had. Hierdoor ging ik zien dat kwaad kan leiden tot goed en goed kan leiden tot kwaad wat weer kan leiden tot goed. Zo kon ik zien dat iedereen altijd ongelijk, zowel gelijk had. Naast dat ik niet kon spreken over geloof dat ik zelf niet bezat kon ik daarom ook niet spreken door in discussie te gaan met de ander die een vernauwde blik door het geloof bezat. Zelfs op dit moment blijft mijn mond zo goed als gesloten wanneer een gelovige tot mij spreekt vanuit geloof. Een paar weken geleden zat ik bij de kapper die op de achtergrond de tv aan had waaruit onophoudelijk een man klom die, zo dacht ik, in het Arabisch aan het zingen was. Ik vroeg aan mijn kapper welke artiest dat was en hij antwoordde dat het een Imam was die uit de Koran las. Toen ik zei dat ik ook een Koran thuis had was het ijs gebroken en begon Hij vrijuit te spreken van zijn geloof. Ik vind dat het mooiste wat er is, maar hij was ook geïnteresseerd in mij en mijn geloof. Door de omstandigheden van afgelopen maanden waarin God zich aan mij toont en mij onderwijst in wie Hij is, wat Hij wil zou ik in staat moeten zijn in volle overtuiging te kunnen spreken over Hem, maar als mij direct wordt gevraagd om dit te doen, plaatst God een wacht op mijn lippen en behoedt de deuren van mijn mond. Heel voorzichtig wees ik de kapper naar een stroming die ik het best vindt aansluiten bij hoe ik de samenhang der dingen zie in relatie tot God en die ontstaan is vanuit de Islam heel lang geleden. Daar legde ik dan ook de nadruk op om de man niet alleen naar de mond te praten, maar ook, zodat hij zich veilig genoeg voelde om verder vrijuit te kunnen spreken van zijn geloof. Ik heb er geen baat of belang bij dat iemand zijn eigen geloof verlaat of ter discussie stelt en weet dat de manier die ik hanteer voor elk ander mens als onmogelijk wordt ervaren, omdat men die capaciteit niet bezit. Dit vergt namelijk een flinke basiskennis van een religie voortkomend uit Mozes en kennis van wereldreligies die daar los van staan, zoals het Boeddhisme. Ook moet men kunnen begrijpen dat God een feit is en niets te maken heeft met geloof. Om hierover vervolgens inzicht te kunnen krijgen is men jaren bezig om de dingen aan elkaar te verbinden. Hierom is het onmogelijk voor mij om mijn kennis over te dragen en leidt dit alleen tot een discussie waardoor ik geen nieuwe informatie meer krijg van iemand die vanuit zijn eigen geloof spreekt. Er is 1 moment in mijn leven geweest waarop ik in alle vrijheid de vraag van iemand heb beantwoord om te vertellen over mijn geloof. Dat is nu ongeveer 3 jaar geleden en tussen het verlaten van de kerk en dat moment ligt 12 jaar. In die 12 jaar heb ik met name kennis gekregen van mensen niet niet geloofde in God en daardoor ergens anders in geloofde. Mensen die geloofden in het 'universum' wezen vooral naar de toevallige samenloop van omstandigheden waaruit zij concludeerden wat hen door 'het universum' ingefluisterd werd of hen gegeven was of niet. Mensen met alternatieve geloven waren vooral overtuigd van een hogere energie waaruit zij konden putten en die hen kracht gaf bepaalde zaken te doen of te weten. Mijn persoonlijke interesse naar geschiedenis, religie en wetenschap hadden mij van informatie voorzien van andere religies en neurowetenschap en door persoonlijke omstandigheden was ik gaan leren over de psyche van de mens. Ik was dus uiteindelijk gedwongen door omstandigheden naar de mens te kijken door mijzelf te gaan zien en te doorgronden. Daarnaast was ik enorm fan van science-fiction en fantasy entertainment. Ik had met degene die mij de vraag stelde een vertrouwensband opgebouwd waardoor ik haar vraag ging beantwoorden zonder enige vorm van schaamte. Toen ik voor het eerst in mijn leven ging spreken over mijn geloof kostte ik letterlijk alles uit waarvan ik op de hoogte was en verbond dit alles aan elkaar en sprak dit uit onder de noemer God. Toen ik de mail aan haar verzonden had en haar dagen daarna over de inhoud zou spreken had ik verwacht dat ze had moeten gaan lachen, maar ze stelde aan mij alleen maar 2 vragen: ken jij het Soefisme en weet jij wat een nieuwetijdskind is. Ik keek haar stomverbaasd aan, omdat ik dat niet had verwacht en omdat ik dus blijkbaar ergens totaal niet van op de hoogte was. Mijn verbazing bereikte een hoogtepunt toen ik kennis ging maken met het Soefisme. Ik verslond de boeken geschreven door Inayat Khan alsof het zakken chips waren en ik uitgehongerd was. Het eerste boek wat ik las: "De eenheid der religieuze idealen", zo begreep ik later was bedoeld voor gevorderden. Ook nu weer blokkeerde ik om hierover te spreken, omdat de boeken mij een bevestiging gaven van datgene wat ik in 12 jaar na mijn Christelijke opvoeding zelf had bedacht. Weer wist ik dat geen mens die zou kunnen begrijpen, zelfs niet die volgers is van het Soefisme zelf. Die volgers lijken namelijk Inayat Khan bijna als God te vereren, omdat hij dit alles had samen kunnen brengen. Hen kan ik dan onmogelijk doodleuk vertellen dat ik dit zelf ook al had gedaan. Ik begreep zelf geeneens hoe dit mogelijk was geweest voor mij laat staan dat

ik mijzelf zou kunnen verklaren. Daarom leek het mij beter te zwijgen. Wel begon ik hierdoor mijn geloof in een bepaalde mate te ervaren, doordat ik de samenloop van omstandigheden als wonderlijk begon te beschouwen. Het Soefisme onderschrijft elke wereldreligie en de boodschap hiervan die het de wereld te vertellen heeft. Ze betrekken hierin wetenschap, zoals psychische wetenschap en ook filosofie. Geloof wordt in 1 enkele God die ook wel 'Het Licht' wordt genoemd. Hieronder vallen niet alleen de bekende religies, maar ook de minder bekende zowel de onbekende. Spiritualiteit wordt gezien als gevolg van God, zijn licht en zijn woord. Dit noemt men de Soefi-gedachte en men wijst hierbij er specifiek op dat het Soefisme geen geloof of religie is, maar samenbrengt van alles dat wat al bestaat. Dit bevestigen zij door evangelisatie over verspreiding van het Soefisme niet na te streven en daar uitvoering aan te geven. Mensen komen naar het Soefisme, maar het soefisme niet naar de mensen, omdat elke religie als waarheid wordt onderschreven is het onnodig om mensen te overtuigen van een andere waarheid. De gemiddelde leeftijd van de volgers ligt vrij hoog, ongeveer 50, 60 jaar of ouder. De meeste hiervan hebben een bepaalde religieuze stroming als achtergrond en in Nederland veelal het Protestants Christendom. Door laatste maanden besloot ik op zondag 7-11-2021 weer naar een kerk van de PKN te gaan in mijn huidige woonplaats Ouderkerk aan de IJssel, tegenover Nieuwerkerk aan de IJssel. Na maanden had ik eindelijk begrepen van God waar ik zijn moest en voor de zoveelste keer was ik tot het inzicht gebracht terug te moeten gaan op een plek die voor mij al bekend was, maar dat ik die zou zien alsof het was dat ik die plek voor het eerst zag. Ik had op de website alleen gekeken naar tijd van aanvang van de dienst en liep 5 minuten van te voren naar binnen. Toen ik zag dat het viering was van het heilig avondmaal en las wie de voorganger was wist ik meteen dat God aan mij bevestigde dat wat ik mij reeds gerealiseerd had. Nu dat ik heb begrepen wie ik ben en Gods werkwijze begrijp weet ik dat Zijn werk noodzakelijk is, omdat Hij ons wil leren zelf te kiezen om Zijn werk ter uitvoering te brengen. Ik had tijdens mijn opvoeding alles gevolgd van wat de kerk mij te bieden had, maar had alleen het doen van belijdenis van mijn geloof overgeslagen, want net daarvoor verliet ik de kerk. Daardoor was de viering een bevestiging, maar ook de preek waar de roep van God aan ons ieder centraal stond evenzo een bevestiging. Als klapper op de vuurpijl was het de broer van de schrijver Siebelink die het boek: 'knielen op een bed violen' schreef. Dit boek beschrijft een verhaal wat hetzelfde verhaal van mijn familie beschrijft met dezelfde Zeeuwse achtergrond. Inmiddels zijn we 2 weken verder en werd ik geconfronteerd met de prediking van dominee Visser die vanaf de preekstoel een complottheorie als waarheid verkondigde. Eerst bevestigde God aan mij waar de oplossing lag om vervolgens mij te confronteren waren het gevaar lag en zoals alles in dit leven een paradox is, zo ook weer nu. De kerk is de oplossing en is tevens het gevaar. De kerk is de oplossing omdat het het feit van het bestaan van God en Zijn werk door tijd en plaats vertegenwoordigd. Het gevaar is dat de kerk onbewust handelt en geloof niet gebruikt om angst te overwinnen, maar angst inzet om men te laten geloven in God. Dat is juist waarvoor geloof niet bedoeld is, maar doordat wij kunnen geloven is de mens in staat God te vinden en wanneer de mens God eenmaal gevonden heeft dan is het bestaan van God een feit. Hierdoor leert men dat God wil dat wij naar Zijn wil handelen en dat wij moeten leren om tegen onze eigen natuur in te handelen. Dat kan alleen door te handelen vanuit het geloof dat onze angst overwint. Angst Prediking is daarom niet de wil van God. Religie en de daaraan gekoppelde instituten zijn daarom de grootste factor in de menselijke geschiedenis geweest die ons menselijk gedrag bepaald en gevormd heeft. Echter niet alleen vanuit geloof, maar ook door angst. Prediking van hel en verdoemenis, zonde en Gods wraak en straf werd gebruikt om mensen tot geloof in God te dwingen, waardoor religie aan macht en invloed won in deze wereld. Deze machtspositie gebruikte men om meer macht, invloed en rijkdom te verwerven. Dit is niet uitvoering geven aan de wil van God en het grote gevaar van de eindtijd. Wanneer de voorspelling, zoals het Christendom voorspelt heeft, uit lijkt te komen neemt angst prediking en angst zaaien toe en dit moet ten alle tijde voorkomen worden. Gods werk op deze aarde is een feit en het verloop van de geschiedenis wat heeft geleid tot de omstandigheden waarin we nu leven is daarmee hoe Gods wil op aarde is geschied. Te zeggen dat de wil van de duivel geschied en het kwade aan het winnen is druipt tegen elk geloof in God in. Daardoor is het enorm paradoxaal wanneer een complottheorie die lijkt op de voorspelling in openbaringen van de preekstoel wordt verkondigd als waarheid. Die enorme tegenstelling hoort men ook als men naar de inhoud van die preek luistert; tegenstelling op tegenstelling. Tegenstelling betekent confrontatie.

Onderstaand de tekst van Davina Michelle en Armin van Buuren met het nummer Hold on.

If I could walk alone on water  
 Oh, I would  
 If I could set the moon on fire  
 Watch me shoot  
 But keeping up appearances is the first thing taught in school  
 You think I got my life all sorted?  
 You're a fool  
 I'm not easy to be around  
 But it's not easy to live without  
 A warm embrace  
 Familiar face  
 A safer place  
 Hold on, hold on  
 We don't have to walk on water  
 Hold on, hold on  
 Our love is simple but that's enough  
 Can't you see, I am here  
 Hold my hands and keep me, dear  
 Hold on, hold on  
 Love is simple but that's enough  
 Behind this simple smile  
 Is a complicated story  
 And we both know, baby  
 The truth is never pretty  
 But I'm scared as hell you won't like what you see  
 Are you sure are you ready for the real me?  
 I'm not easy to be around  
 But it's not easy to live without

A warm embrace  
 Familiar face  
 Saved by grace  
 Hold on, hold on  
 We don't have to walk on water  
 Hold on, hold on  
 Our love is simple but that's enough  
 Can't you see, I am here  
 Hold my hands and keep me, dear  
 Hold on, hold on  
 Love is simple but that's enough  
 Hold on, hold on  
 We don't have to walk on water  
 Hold on, hold on  
 Love is simple but that's enough

De Christelijke gemeenschap en hun volgers worden met het oog op de eindtijd opgeroepen alert en waakzaam te zijn. Toen de uitbraak van het virus door een Chinese autoriteit werd gemeld aan het WHO riep het WHO op alert en waakzaam te zijn. Toen al snel duidelijk was dat het virus zich in rap tempo verspreidde bleef het WHO zijn roep aanhouden en kracht bij zetten. De Ethiopische directeur generaal, een land geteisterd door de ergste hongersnoden die de wereld kent, riep op aan iedereen om wakker te blijven en niet te gaan slapen met het oog gericht om de komst van het virus. De Christelijke gemeenschap wordt niet alleen gevraagd alert en waakzaam te zijn voor de tekenen der tijd en de voorspelling van openbaringen, maar op de komst van een mensenzoon, zoals staat beschreven in Mattheüs. Alert en waakzaamheid wordt gevraagd om het positieve te zien en te signaleren wanneer God zijn belofte waarmaakt. Geloof, hoop & liefde door te weten dat God doet wat Hij belooft. De Westerse wereld sloeg geen acht op de woorden van de directeur-generaal en de westerse wereld bleef draaien zoals die altijd had gedraaid. Internationaal begon de roep: 'we are all in this together' aan kracht te winnen en de roep gaat onverminderd door, maar de westerse wereld slaat wederom geen acht op deze woorden en laat de wereld draaien zoals deze altijd gedraaid heeft. De Nederlandse overheid zette campagne na campagne in ten behoeve van het creëren van bewustwording. Samen tegen het virus, samen krijgen we controle over het virus. Christenen worden door God opgeroepen samen voor God te strijden en geleerd dat God deze wereld controleert doordat Zijn wil geschiedt op deze aarde. Politiek riep op wakker te worden, verantwoording te nemen. Een tegenbeweging ontstaat die uitroepen samen sterk te zijn. Samen krijgen we de overheid onder controle. Ze roepen op te handelen vanuit liefde niet vanuit angst. Ze roepen op voor vrijheid en geen dictatuur en beroepen zich op overtreding van de grondwet die gebaseerd is op humanistische normen en waarden. Ze spreken over menselijke verbinding en wijzen op een toekomst waarin enkele de macht hebben over velen. Hun voorspelling is overeenkomstig de voorspelling van de eindtijd en hun prediking is het gevaar zoals ik in vorige alinea geweest heb op het gevaar van de kerk. Alles wat zich buiten de kerkmuren zich afspeelt is een roep van God naar de gemeenschap van gelovigen door hen te confronteren middels de tegenstelling. God roept: 'Wakker worden', 'verantwoording nemen', jullie hebben toch een opdracht gekregen van mij? De eindtijd kent ook de voorspelling dat er vele valse profeten zullen opstaan. Deze voorspelling is reeds uitgekomen, want deze mensen kent men onder de noemer 'complotdenkers' en 'wappies' en het gevaar heeft de kerk bereikt. De roep om alert en waakzaam te zijn wordt van elke kant geroepen en is een teken van de tijd voor de Christenen te zien en te horen dat God niet meer in de kerk gehoord wordt en daarom roept van buiten de kerk naar de kerk toe. Dat God roept en zijn stem klinkt buiten de kerk om de kerk wakker te schudden en zijn gelovigen oproept uitvoering te geven aan Zijn wil kan men ook horen wanneer men luistert naar artiesten. Artiesten die niet bekend staan om hun kerkgang en hun trouwe geloof in God, maar eerder het tegenovergestelde. Het nummer van Nederlandse bodem Hold on staat gelijk aan de roep die we maanden lang hoorde; nog even volhouden, we zijn er bijna. Deze roep werd na maanden lang geklonken te hebben weggehoond en weggelachen. 'Wat nog even volhouden' riep men, 'waar zijn we bijna' vroeg men zich boos en hardop af. De inhoud van het nummer verwijst voor elke Christen naar de bekende weg en is tevens precies datgene wat ik u over mijn leven wil laten weten. God is liefde en wij kunnen door in Hem te geloven die liefde naar de buitenwereld uitstralen. Maar de Christengemeente verwacht bij de eindtijd een persoon die over water kan lopen, iemand die water in wijn verandert, de lamme laat lopen, de blinde laat zien en heeft het oog op de werkelijkheid losgelaten. De werkelijkheid is dat de verwachting van de persoon in de eindtijd moet uitgaan naar een persoon van redding, verzoening en verlossing. Wanneer we dat beeld leggen naast de problemen vandaag de dag die in deze wereld spelen dan zegt iedereen afzonderlijk dat zij de last van de wereld niet op hun schouders kunnen dragen en ook de oplossing niet weten. De oplossing daarentegen klinkt sinds de pandemie luider dan ooit: samen, alleen samen. 'We are all in this together'.

Hieronder de tekst van het nummer van U2 en Martin Garix, het nummer van het WK 2020: Hierin zingen zij over de oplossing en hoe de overwinning tot stand komt en de bittere realiteit van een gebroken kerk en hart. En... over wie zingen zij? Dit zijn woorden van geloof.

We're a million volts in a pool of light  
 Electricity in the room tonight  
 Born from fire  
 Sparks flying from the sun  
 I hardly know you  
 Can I confess?  
 I feel your heart beating in my chest  
 You come with me, tonight is gonna be the one  
 'Cause you've faith and no fear for the fight  
 You pull hope from defeat in the night  
 There's an image of you in my mind  
 Could be mad but you might just be right  
 We are the people we've been waiting for  
 Out of the ruins of hate and war  
 Army of lovers never seen before

We are the people we've been waiting for  
 We are the people of the open hand  
 The streets of Dublin to Notre-Dame  
 We'll build it better than we did before  
 We are the people we've been waiting for  
 We are the people we've been waiting for  
 Broken bells at a broken church  
 Heart that hurts is a heart that works  
 From a broken place  
 That's where the victory is won  
 'Cause you've faith and no fear for the fight  
 You pull hope from defeat in the night  
 There's an image of you in my mind  
 Could be mad but you might just be right  
 We are the people we've been waiting for  
 Out of the ruins of hate and war  
 Army of lovers never seen before  
 We are the people we've been waiting for  
 We are the people of the open hand  
 The streets of Dublin to Notre-Dame  
 We'll build it better than we did before  
 We are the people we've been waiting for

De oplossing zijn wij. De oplossing zijn wij samen. En waarom wij dat nu zijn voortvloeit voort uit de omstandigheden die ons gevormd hebben. In die omstandigheden vallen alle gebeurtenissen van de gehele mensheid samen. Daarin valt het uiteen vallen van religie en de versplintering van de kerk waaruit de Samen Op Weg beweging in Nederland is ontstaan, het land waaruit het humanisme aan invloed won. Het valt samen met de gebeurtenissen van The Great Depression, The Great War met de komst van Hitler, Churchill, Stalin en Roosevelt, die van oorsprong Zeeuw is en waarvoor de kerk in Middelburg nog jaarlijks the Four Freedoms Award uitreikt. Roosevelt die grondlegger is van de Verenigde Naties en zich baseert op humanistische kernwaarden, zoals de vrijheid van Godsdienst die door Willem van Oranje werd bepleit waardoor eenheid van de Nederlandse gewesten de 80 jarige oorlog beslechte in hun overwinning op het vele male machtigere Spanje en de Katholieke kerk. Alleen vanuit de gebroken plaats wordt gezegevierd en dat heeft de gehele mensheid geleerd. Ziekte, dood en verderf maakte het dat de mens zichzelf kon vernietigen wat leidde tot een muur tussen oost en west. De oorlog werd koud en de strijd veranderde in een wedstrijd wie er het eerst op de maan was. Zoals Davina Michelle zingt werd gekeken door de Amerikanen of het mogelijk was hun tegenstander van de maan te schieten of zelfs de maan te vernietigen, maar zij kozen ervoor dit niet te doen. Toen de mens aankwam op de maan was deze woest en ledig, maar voor het eerst in de menselijke geschiedenis kon men moeder aarde zien en Gods schepping. 1 planeet, 1 mensheid, 1 leven. Zien is geloven, want nu wist de mens dat wij maar 1 huis hadden waar wij allen in woonde. In 1989 viel de muur en werd het internet in CERN uitgevonden wat vanaf 1990 de wereldbevolking begon te verbinden. Maar al in 1945 werden instituten, zoals de Verenigde Naties opgericht om de leiders van de wereld te verenigen. In 1989 op 25 juli werd ik geboren in een schuur omgebouwd tot tijdelijk woonverblijf naast een koeienboerderij in Terschuur. Pas in 1990 werd mijn eerste woonadres geregistreerd, omdat de plek van geboorte geen officieel adres was. Mijn sterrenbeeld is een leeuw wat het symbool is van de stam van David. Mijn geboortjaar is het jaar van de slang. Mijn generatie draagt de naam millennials, wat de kinderen zijn van de babyboomers. Dit zijn de ouders en kinderen die in Nederland de middenklasse zijn. Wat de mensheid van nu in Nederland, maar ook andere landen voorstelt zingt U2 in hun nummer: we zijn geboren vanuit de ruïnes en het vuur van de oorlog. Wij kennen het verleden, maar de ervaring kennen we niet. Onze kerk is gebroken, maar wij zijn de mensen waarop is gewacht. Een leger van liefhebbende mensen die kunnen geven met een open hand. Toen de overwinning op Hitler een feit was werd de Verenigde Naties en de daaraan gelieerde instituten een feit. Dat de mensheid hierdoor geleid wordt niet. De kerk vergelijkt mensen met schapen die de goede herder volgen moeten. In deze tijd horen we vergelijking van mens met schaap vaak en luid. Tegenstanders van het beleid van de overheid en de maatregelen om het virus onder controle te houden noemt de bevolking schapen. De werkelijkheid laat zien dat de bevolking hun leiders te pas en te onpas uitmaakt voor rotte vis en dat het juist degene zijn die de ander uitmaken voor schapen bepaalde mensen volgt en zich dus daadwerkelijk gedragen als schapen. In Nederland was de duidelijke leider van de tegenbeweging Willem Engel van Viruswaanzin en later Viruswaarheid. Ik herhaal nogmaals de woorden Engel, virus, waanzin en waarheid. Veel volgers van hem verklaarde zelf ook vaak lichtwerkers te zijn. Ik herhaal nogmaals: "valse profeten". De bevolking heeft geen herder of leider, maar is in de ban van hun scherm. Media en Social media zijn de werkelijkheid van de mens en bepaalt de omstandigheden waarop men reageert. Wil je de mens beïnvloeden dan moet je weten hoe je de media moet bespelen en hoe je jezelf weet te verkopen. Mijn generatie ook wel mediageneratie genoemd is gevormd door het gebruik van social media. Door het internet verbonden wij ons met mensen op de hele wereld en wat we zien op onze beeldschermen was leuke en mooie gedeelde momenten. Onze generatie laat ook de eerste forse stijging zien van mentale klachten, waardoor vaak het gebruik van social media daaraan gekoppeld wordt, want zo zegt men 'social media laat ons niet de werkelijkheid van het leven zien'. Toch is voor een ieder van ons dat wat wij op ons scherm te zien krijgen de werkelijkheid geworden. Zoomen we uit en bekijken we de wereld op wereldniveau dan is kommer en kwel, dood en verderf de werkelijkheid van deze wereld. Die werkelijkheid was broedplaats voor wereldoorlogen en dat is deze nog steeds. Het internet verbindt de mensen die daartoe toegang hebben en de middelen hebben om zich hierdoor te laten zien. Voor de meer dan 2 miljard mensen die lijden aan voedsel tekort is het internet, Facebook en een smartphone niet direct prioriteit. Net zo min als een vaccin tegen Covid-19 prioriteit is. De smartphone deed zijn intrede door Steve Jobs met het merk apple; die de toekomst presenteerde. Op elk product van apple is de appel te zien waaruit een hap is genomen. Dit verwijst naar het verhaal van de slang die eva verleidde tot het nemen van een appel. Een van de eerste logo's bevatten de kleuren van de regenboog die Gods belofte aan Noach was de aarde nooit meer te zullen wissen. De eerste grote reclame campagne van Apple baseerde zich op het boek van George Orwell met de titel 1984 en is geschreven in 1948. Dit verhaal beschrijft een autoritair bewind en de recente geschiedenis is daarvoor de inspiratie geweest van George Orwell. Als je nu met het vliegtuig de wereld over vliegt en de mens bekijkt dan valt op dat we op elkaar zijn gaan lijken in kleding en gedrag. Complotdenkers van nu wijzen naar een toekomst van een autoritair bewind waarin we ons hetzelfde moeten gedragen doordat ons dat wordt opgedragen door een enkele. Het verhaal van George Orwell wordt meer dan eens gebruikt ter ondersteuning, maar ook wordt de huidige periode vergeleken met Nazi Duitsland. Echter is vanaf het jaar van de slang ons gedrag op elkaar gaan lijken door ons gebruik van het internet en onze smartphones en zijn onze leiders, internationaal en nationaal hun gezag en controle kwijtgeraakt. Wie weet dat God bestaat en dat Zijn

wil op deze aarde geschiedt, die weet dat hij eenheid wil en zal bereiken. De valse profeten houden ons een toekomst voor de reeds in het heden bestaat doordat God een plan met deze wereld ter uitvoering heeft gebracht. Dit is niet de wil van een enkel persoon met veel invloed en macht, maar de wil van God die oppermachtig is en deze wereld beïnvloedt. Wie de autobiografie van Steve Jobs leest dan leer je over zijn gekte dat hij in alles geloofde. Hierdoor deed hij aan de raarste diëten en geloofde hij in de meest krankzinnige dingen alsof dit waar was. Hij had ook een uitzonderlijke gave dat wanneer hij sprak je als vanzelf in zijn verhaal werd meegezogen en geloofde in wat hij zei hoe idioot het ook was. Op zijn sterfbed toen hem de vraag werd gesteld of hij in God geloofde zei hij: 'ja'. Wanneer u heeft gelezen wat het teken van het beest is en Gods werkwijze begrijpt hoe Hij zich aan ons openbaart dan moet u hieraan nog eens terugdenken. Steve zijn gekte en talent houdt verband met zijn wetenschap van Gods bestaan al was Steve niet geheel in staat geweest om God te doorgronden. Al op jonge leeftijd had Steve gerealiseerd dat hij intelligenter was dan zijn ouders en later dat hij intelligenter was dan zowat iedereen. Voordat hij succesvol werd, bezat hij niets. Hij leefde een hippie bestaan en deed jarenlang aan verschillende vormen van spiritualiteit en aan ontdekking van het innerlijke. Zijn eerste succes maakte hem in 1 klap van armoedzaaier tot multimiljonair. Steve liet elke bezoeker van zijn begrafenis een boek na: *Autobiography of a Yogi*. Dit gaat over Paramahansa Yogananda 5-1-1893 / 7-3-1952. Op de eerste pagina van het boek staat een vers uit de bijbel geciteerd: Johannes 4:48 Jezus zei tegen hem: 'Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet! Steve stopte zijn gebruik van de geestverruimende drug LSD niet onder stoelen of banken en preees het gebruik hiervan zelfs aan. Geestverruimende middelen worden vandaag de dag steeds meer aan wetenschappelijk onderzoek onderworpen. Het boek beschrijft het leven van Paramahansa en de tekenen en wonderen die hij ziet en beschrijft hij hoe dingen gebeurde waarvan hij uitsprak dat die gebeuren zouden. Hij had tegen zijn zusje als kind gezegd, uit wraak dat zij een huidaandoening zou krijgen en de volgende dag had zij die. Na berisping van zijn moeder dat hij zijn woorden nooit meer mocht gebruiken voor het kwade deed hij dit ook niet meer. In een ander verhaal bewijst hij aan iemand dat er zal gebeuren wat hij zegt door tweemaal te zeggen dat de losgeslagen vlieger een eind van hen vandaan in zijn handen zal waaien. Ook dit gebeurd. De geciteerde bijbeltekst verwijst naar Jezus en inhoudelijk gaat het ook vaak over Jezus Christus. Steve Jobs noemde zijn iPhone ook wel jesus-phone. Het bestaan van God op deze wereld maakt het voor de mens mogelijk om hiervan kennis te maken. Mozes die de eerste boeken heeft geschreven waarop het Jodendom, Islam en Christendom zich baseren beschrijft zijn ontmoeting met God als een brandende braamstruik die tot hem spreekt. Veel gelovigen nemen dit letterlijk evenals het verhaal van het paradijs. Het verhaal van het paradijs en de schepping van deze aarde is vanuit onze wetenschappelijke kennis van het universum, onze planeet en de vorming van leven als onjuist te beschouwen. Wat Mozes hier heeft opgeschreven is hoe God tot de mens spreekt en deze stuurt, zodat Gods wil op deze aarde geschiedt. Het symboliseert het proces van bewustwording van de mens als een weg van lijden. De weg naar bewustwording is een leerproces van goed en kwaad. Door Boeddhisten wordt deze weg van lijden het edele achtvoudige pad genoemd waar je bij voltooiing verlicht bent en Boeddha genoemd wordt. Boeddhisten beschouwen Jezus als een Boeddha. Vandaag de dag geloven we in de Westerse wereld niet meer in tekenen en wonderen en dus zoals Jezus zegt: dan geloof je niet. De westerse bevolking kent niet het lijden van de generaties daarvoor, daardoor is er gebrek aan bewustzijn door een ontbrekend proces van bewustwording. Het ontbreekt men aan kennis van goed en kwaad, waardoor men niet in staat is hun eigen gedrag te analyseren en te veranderen. De bevolking doet wat het doet, omdat men meent te moeten doen wat het doet. De geschiedenis en het grote lijden van de westerse bevolking heeft in dermate geleid tot bewustwording van de mens dat het humanisme heeft geleerd wie de mens is, wat die nodig heeft en hoe er eenheid bereikt kan worden. Hierdoor zijn op dit moment alle ingrediënten aanwezig. De kennis is er, de kennis van goed en kwaad, maar de schapen volgen de goede herder niet en reageren op beeldschermpjes met op de achterkant de appel uit het paradijs. God laat zich overal zien en laat overal tekenen zien, maar wie die niet ziet, gelooft niet.

Onderstaande de tekst van het nummer van Goldplay 'Higher power'.

Sometimes I just can't take it  
 Sometimes I just can't take it and it isn't alright  
 I'm not going to make it  
 And I think my shoe's untied (oh oh)  
 I'm like a broken record  
 I'm like a broken record and I'm not playing right

'Til you tell me on a heavenly phone to  
 Hold tight (hold tight)

Yeah, don't let go  
 Hold tight (hold tight)  
 Hold tight (hold tight)  
 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh  
 "It's alright, it's alright" she said  
 I got my hands up shaking just to let you know  
 That you've got a higher power  
 Got me singing every second, dancing every hour  
 Oh yeah, you've got a higher power  
 And you're really someone I wanna know (oh oh)  
 This boy is electric  
 This boy is electric and you're sparkling light  
 The universe connected  
 And I'm buzzing night after night after night (oh oh)  
 This joy is electric  
 This joy is electric and you're circuiting through  
 I'm so happy that I'm alive  
 Happy I'm alive at the same time as you  
 'Cause you've got a higher power  
 Got me singing every second, dancing every hour  
 Oh yeah, you've got a higher power  
 And you're really someone I wanna know

(I wanna know, oh oh)  
 You've got, yeah, you've got a higher  
 You've got, yeah, you've got a higher  
 You've got, yeah, you've got a higher  
 You've got  
 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh  
 You've got, oh, you've got a higher  
 You've got, yeah, you've got a higher  
 You've got, oh, you've got a higher  
 My hands up shaking just to let you know now  
 You've got a higher power  
 You've got me singing every second, dancing any hour  
 Oh yeah, you've got a higher power  
 You're once in a lifetime  
 I'm going a million miles an hour  
 When for so long I'd been down on my knees  
 Then your love song saved me over and over  
 For so long I'd been down on my knees  
 'Til your love song floats me on, ee-on, oh oh

Mozes spreekt tot God die hem een opdracht geeft. Hij moet het slavenvolk bevrijden van de Egyptenaren. Het slavenvolk wordt het volk van God en de Joden genoemd, maar de slaven leefden al eeuwenlang als slaaf. En hoe weet een slaaf dat die een slaaf is als zijn ouders slaaf waren en de ouders van zijn ouders slaaf waren. Om je eigen bestaan te kennen en over je eigen omstandigheden te kunnen oordelen dien je je hiervan bewust te zijn. Om je ergens van bewust te zijn moet je een proces van bewustwording hebben afgelegd, zoals Mozes symboliseert met het eten van een appel en kennis te hebben van goed en kwaad. God verbood dit de mens en plantte 1 boom recht voor onze snufferd en zei specifiek hiervan niet te eten. Wanneer een ouder iets specifiek verbiedt aan het kind, terwijl datgene juist enorm verleidelijk is te doen dan is het resultaat daarvan veelal dat het kind dit juist zal doen. Veel ouders hanteren dan ook de tactiek om voorlichting te geven, zodat het kind begrijpt waarom iets beter niet gedaan kan worden. Een ouder wil immers het beste voor het kind en dat is ook in het belang van het kind zelf. Wanneer het kind dat zelf in kan zien door juiste voorlichting is de kans groter dat het kind zelf kiest om het niet te doen. Veel gevallen zal het kind misschien alsnog kiezen om het wel te doen en zal het leren door ervaring. Wij mensen leren door vallen en opstaan door dingen zelf te ervaren. Deze lesmethode zorgt ervoor dat we ontdekken wat goed is en wat niet. Wat wij nu als goed beschouwen zagen ze vroeger als niet goed, maar voor ons gelden andere mogelijkheden dan voor mensen vroeger. Maar hoe wij in zijn algemeenheid ons leven beschouwen als goed of als slecht doen wij door onze omstandigheden dat met de mensen om ons heen te vergelijken. Onze ouders vertellen ons wat te doen, zodat hun kinderen een goed leven zullen hebben. Dit doen zij vanuit hun eigen ervaring en hun eigen oordeel over de omstandigheden van hun leven. De ouders van de babyboomers maakten de oorlog mee en moesten een land opbouwen wat beschadigd was door oorlog. Zij deden dat met geleend geld van de VS waar Roosevelt het land had gestimuleerd middels de New Deal en daarmee met geld wat niet bestond. Geld stimuleert de mens om te doen wat het doet, omdat het een beloning is voor geleverde prestaties. Om een land op te bouwen moeten de handen uit de mouwen worden gestoken en dit bereik je door de mens te stimuleren dit te gaan doen. Wanneer de mens wordt gestimuleerd prestaties te leveren dan levert dit resultaten op. Dit simpele proces heeft geleid tot een welvarend en rijk westen. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat alles om geld draait. De groei van mentale klachten laat een westerse bevolking meer en meer lijden. Lijden zet aan tot een proces van bewustwording. Voor dit proces wordt de psychische wetenschap gebruikt met hun DSM-5 handboek waarin een diversiteit aan mentale stoornissen te vinden is. Behandelingen en drugs worden ingezet de mens 'te behandelen'. Mozes handelde op andere wijze om het slavenvolk bewust te maken van hun omstandigheden. Hij deed dit middels geloof. Hij vertelde hen over hun God en Zijn belofte van bevrijding en over het voor hun beloofde land vloeiende van melk en honing waar zij in vrijheid konden leven. Hij hield hen, plat gezegd, een worst voor de neus. Dit was dus een stimulant net zoals geld dat nu voor ons is. Je werkt voor geld en met dat geld verbeter je je omstandigheden, zodat je het leven kan ervaren als goed. Geld is goed. Geen geld is niet goed. Hij kon hen wel vertellen over hun bestaan, maar dat kende ze al, want dat ondervonden ze al eeuwen aan de lijve en was daarom normaal. De baby's die vermoord werden bleven geboren worden en de slaven bleven hun werk doen. Mozes wist dat het slavenvolk de motor was van de Egyptische economie en dat zij daardoor een enorme machtspositie hadden. Een slaaf weet dit niet, maar doordat Mozes hen vertelde over 1 God met 1 belofte voor hen allen werd elke slaaf dezelfde worst voorgehouden en dus een gezamenlijk doel. Dit zorgde voor eenheid. Bij de Joden had hun bestaan niet geleid tot bewustwording want zij kende hun eigen lijden niet. Anders verwoord; zij hadden geen kennis van goed en kwaad en hadden niet van de appel gegeten. Doordat Mozes hen een appel voorhield en hen verleidde werd langzaam een proces van bewustwording in gang gezet. Mozes sprak woorden van geloof over iets beters dan hun eigen situatie onder de noemer God. Zij gingen doen wat ze doen niet omdat God dit wilde, maar omdat zij betere omstandigheden wilden waardoor zij zich bewust werden van hun eigen slechtere omstandigheden. Dit bedoelt Mozes wanneer hij schrijft over de verleiding van de slang. Hij verleidde het volk onder Godsnaam. Het boek van Siebelink 'Knielen op een bed violen' is een verhaal vergelijkbaar met dat van mijn familie. De vader van mijn opa mishandelde hem, mijn opa mijn vader en mijn vader mij. Voor mijn opa was er nog niets aan de hand, maar bij mijn vader trad bewustwording op. Dit gebeurde toen hij ging kampen met een burn out. Hij kreeg hulp waardoor hij werd gediagnosticeerd met PTSS. Voor mij ging dit hetzelfde en rond dezelfde leeftijd en voor mijn 30ste viel ik uit door een burn out. Ik kreeg ook de diagnose PTSS. Mijn vader had het contact verbroken met zijn vader en ik groeide op in een gezin dat brak met alle familie. Ik zette dit af tegen de wereld om mij heen en ervaarde dit als niet goed. Toen ik mij bewust ging worden van mijn eigen leven waarin ik had geleden, maar waarin ik dit nooit zo had ervaren, bedacht ik mij dat ik daarop anders wilde reageren dan mijn vader had gedaan. Door psychische wetenschap maar ook door Neuro Linguistisch Programmeren leerde ik dat een mens doet wat het doet door hoe wij zijn geprogrammeerd. Familieopstelling is een methodiek die laat zien dat programmering generaties terug gaat en dat je familie, programmering in stand houdt. Ik was mij überhaupt al gaan begeven in totaal verschillende omgevingen en mij omringt met een diversiteit aan mensen. Tevens wist ik dat God bestond en nam aan dat Hij het vast niet de bedoeling zou vinden dat ouders met kinderen breken en andersom. Ik kreeg echter geen eens de kans om te breken met mijn ouders, want zij braken met mij van het 1 op andere moment en deden dat juist op mijn mentale dieptepunt. Ik leerde niet alleen over mijn eigen leven, maar leerde ook over het leven van de omstandigheden waarin mijn ouders hadden geleefd en waarom zij handelde hoe zij handelde, zodat door begrip te hebben ik in staat zou zijn dit op een positieve manier te kunnen beïnvloeden. Ik leerde mijn eigen lijden te verwerken en de mensen die dat veroorzaakte en bleven veroorzaken te begrijpen. Ik bleef pogingen ondernemen de relatie te lijmen en nooit te kiezen voor het maken van verwijten. Wanneer ze reageerden met het maken van verwijten dan bood ik mijn excuses aan wanneer een verwijt juist was en verschaft hen van uitleg wanneer een verwijt onjuist was. Ik had namelijk een Protestants Christelijke opvoeding gehad die

mij 18 jaar lang geprogrammeerd heeft te leven en te doen als Jezus. WWJD waren armbandjes waar wij vroeger mee rondliepen. Wanneer je jezelf de vraag stelt in een bepaalde situatie wat Jezus in deze situatie gedaan zou hebben dan weet je het antwoord. Jezus staat symbool voor lijden, zelfverloochening, liefde, vergeving, begrip. Verteld wordt dat hij de weg de waarheid en het leven is. Dat God bestaat was voor mij een feit en dat Jezus het middelpunt is in de wereld is eveneens een onmiskenbaar feit. Ik deed niet aan geloven, maar feiten ging ik niet omheen. Ik kon dus niet anders doen zoals ik deed door God en door Jezus. Om te kunnen doen wat ik deed gebruikte ik de psychische wetenschap om mijzelf te leren kennen en de ander. Contact met mijn ouders is op de dag van vandaag niet hersteld. Ik had een eigen bedrijf, huis, auto en vrienden te over, maar ben alles kwijtgeraakt. Ik heb mijn zus nog en een berg schulden. Mijn omstandigheden zijn in vergelijking tot mijn medeburgers erbarmelijk slecht. Omdat die omstandigheden mijn gevoel beïnvloedde waardoor ik mij depressief bleef voelen kon ik ook niet werken en geld verdienen om verbetering aan te brengen in mijn omstandigheden. Ik zag dat ik na 2 jaar ontzettend veel had geleerd, maar realiseerde mij dat al die opgedane kennis en vaardigheden niets aan mijn omstandigheden zouden gaan veranderen. Toch had ik door al die kennis een troef in handen gekregen, want als je leert over de mens en het brein dan weet je dat de ervaring van hoe wij het leven ervaren prikkels in het brein zijn. De omstandigheden vertellen ons niet hoe wij ons voelen, maar dat zijn neurotransmitters die informatie doorgeven aan het brein. Om die reden kunnen drugs ons gevoel veranderen zonder dat onze omstandigheden wijzigen. Door trauma te kennen wist ik waartoe het lichaam in staat is, want wanneer de onvermijdelijke dood ons in de ogen kijkt dan kiest angst niet voor vluchten, vechten of verstoppert, maar dan worden er signalen naar de hersenen gestuurd van euforie en die je een gevoel van vrede en berusting laten ervaren. Door de psychische wetenschap had ik alles geleerd over angst en de zichzelf vervullende profetie, maar door de verhalen van Mozes te kennen en zijn werkwijze te analyseren kende ik de werking van het geloof. Geloof is de andere kant van angst. Halverwege 2019 deed ik daarom het volgende. Ik slikte nog antidepressiva, maar wilde daarmee stoppen, omdat ik vond genoeg te hebben geleerd dat ik een persoon ben waarbij het gevoel van negativiteit en positiviteit behoort af te wisselen. De medicatie hield mij daarom tegen in wie ik was. Ik besloot cold turkey te stoppen, omdat wanneer je dit doet je lichaam een intense reactie zal geven en een enorme paniekaanval zult krijgen. Om deze reden wordt juist gezegd dat je moet afbouwen en niet in 1 keer mag stoppen. Ik had mijzelf echter verteld dat ik om de juiste reden ging stoppen, omdat ik voldoende kennis had opgedaan waaronder de kennis van de werking van angst en geloof en het effect daarvan op de neurotransmitters van het brein. Toen ik stopte nam ik wel een videoboodschap op middels mijn iPhone waarin ik mijzelf nog eens haarfijn uitlegde hoe het zat. Ik zei tegen mijzelf: Dat ik wist wat waar was en dat wanneer ik geloofde in dat wat waar was, dat waar zou worden waarin ik geloofde dat wat waar was en dat ik de keuze maakte om te stoppen had gemaakt, omdat dit het beste was voor mijzelf en dat ik nu genoeg over mijzelf had geleerd om dit te kunnen en dit was zo, omdat ik wist dat dit zo was, maar ook omdat ik nu zei dat dit zo was. En door te horen wat waar was en te weten dat wat ik zei dat waar was, moest ik geloven in dat wat waar was. Deze boodschap was bedoeld voor het moment waarop mijn lichaam zou roepen om de medicatie en de angstaanval zou toeslaan. Dit gebeurde op dag drie. Ineens werd ik overspoeld met een gevoel van angst en stond als de dood genageld aan de grond. Even later herinnerde ik dat ik voor dit moment de video had opgenomen. Ik keek, luisterde en begon te huilen, want inderdaad ik had gelijk. Ik zag het, hoorde het, ik wist het en ik geloofde het. Terstond verdween mijn angst en sloeg mijn gevoel in een razende om van naar een gevoel van euforie. Vol verbazing realiseerde ik mij dat ik helemaal gelijk had gehad over de werking van angst en geloof. Ik realiseerde mij dat ik doelbewust met kennis van zake iets had gedaan wat niemand anders wist dat kon. Het gevoel van euforie hield 2 weken aan, maar mijn lichaam gaf enorme elektrische signalen door. Ik zag dit zelf als een reactie van mijn zenuwstelsel op het abrupt stoppen van de medicatie die een werking heeft op datzelfde zenuwstelsel. Ik heb hierbij nooit aan God gedacht, maar had wel de verhalen van Mozes naast de psychische wetenschap gelegd en had juist geconcludeerd.

Als er iets gebeurd wat wetenschappelijk gezien niet kan dan zou men de gebeurtenis als een wonder moeten beschouwen. Ik beschouwde dit zelf niet als een wonder, omdat ik dit op basis had gedaan van psychische wetenschap tezamen met kennis over het geloof van Mozes. Ik merkte in een poging om dit te delen met de ander dat die er niets van begreep en maar soort de schouders erover ophaalde van 'zal wel'. Dit is hoe mensen vandaag de dag omgaan met dingen die zij niet kunnen verklaren, maar die toch gebeuren, dan zal het wel. Mensen doen niet te moeite om een gebeurtenis te begrijpen, maar net zo min accepteren ze bij het zien of horen van iets dat niet kan dat dit een wonder is. Alles wordt onder de mat geschoven als toevallige gebeurtenis. Mensen zien de tekenen en de wonderen niet, omdat men niet gelooft. En wanneer ik sprak over mijn gebeurtenis dan zag men mij en in mij wordt niet geloofd. De kennis die ik mijzelf eigen heb gemaakt zit aan de binnenkant en heeft zich door een proces van bewustwording en van lijden ontwikkeld. Dat lijden kent niemand en men kent niemand anders die datzelfde proces doorlopen heeft. In dit proces gebruikte ik Jezus als voorbeeld voor mijzelf en probeerde te doen als hij waardoor ik doelgericht leerde hoe ik dit voor mijzelf mogelijk te maken. En vanuit de kennis van de bijbel deed ik iets dat wetenschappelijk onmogelijk is. Het resultaat hiervan is onbekend in deze wereld en is onzichtbaar. Ik ben daarmee voor mijn medemens onzichtbaar en onbekend. Don Miquel, schrijver van 'The five agreements', baseert zijn boek op een visioen waar wij allemaal spiegels zijn van elkaar. Wij zien onszelf door naar de ander te kijken en de ander zien wij vanuit onszelf. Wij weerkaatsen elkaars spiegelbeeld. Wanneer je innerlijk verschilt van dat steeds weerkaatsende spiegelbeeld dan zie je niet wie jezelf bent. Ik had al nooit kunnen delen over mijn zienswijze op God en Zijn werk, zelfs niet aan de volgers van het Soefisme en nu kon ik niet delen over wat ik had gedaan en hoe ik dit had gedaan. Ondanks dat ik overal van op de hoogte was kende ik mijzelf niet, omdat ik de ander mij niet zag waardoor ik ook mijzelf niet kon zien. Ondanks dat was mijn mentale toestand verbeterd zonder dat mijn omstandigheden veranderd waren en ik besloot dat ik weer een bijdrage voor deze maatschappij moest gaan leveren door weer te gaan werken. Ik zei wel tegen mijzelf dat ik alleen werk wilde doen wat mij plezier op zou leveren. Het leek mij leuk kleding te verkopen. Na een meeloopdag in een winkel die allermist makkelijk verliet was het virus in Nederland aangekomen. Na een voor mij mislukte meeloopdag bedacht ik mij dat die baan toch niets zou worden nu het virus hier was. Tijdens de pandemie probeerde ik een positieve bijdrage te leveren door mij aan de basisregels te houden en dus ook thuis te blijven bij ziekte. Toen ik mij bedacht dat deze wereld bestond uit mensen die iets over hadden voor de ander realiseerde ik mij dat ik in een wereld woonde waarin ik wilde wonen en dacht te zien dat de mensheid inderdaad geleerd had om te geven. Het eeuwenlang gedram over Jezus de weg de waarheid en het leven had zijn vruchten afgeworpen. Ik begon ook een andere kant van het verhaal te zien waar pijn was en waar de mens niet naar keek. Zo kreeg ik 'toevallig' een video in handen van een gesprek tussen twee dochters en een oudere man in een verzorgingstehuis. De man vond zijn leven kut en als het zo allemaal moest dan hoefde het van hem niet meer. Het deed mij enorm pijn de pijn van die man en dochters te zien. Ik deelde dit op Facebook met de oproep dat hier naar gekeken en geluisterd moest worden. De video werd bijna een miljoen keer bekeken. Media gingen aandacht geven aan de eenzame oudere en kranten schreven artikelen met persoonlijke verhalen. Ook nieuwsuur bracht de ouderenzorg onder de aandacht. Gevolg hiervan dat beroepsorganisatie nieuwe richtlijnen gingen opstellen die zouden voorkomen dat dit nog eens op deze wijze zou gebeuren. 1 ding beseftte ik mij heel goed bij aanvang van de pandemie in Nederland dat doordat wij het rijke westen haar poorten sloot dit directe gevolgen zou hebben voor het arme deel van deze wereld. Ik wist dat wij in Nederland dit financieel makkelijk zouden trekken, maar dat mensen elders de gevolgen direct zouden voelen. Toen golf 1 voorbij was, maar de pandemie voor iedereen de waarheid en de werkelijkheid bleef ging ik actief op zoek naar de oorzaak hiervan. Ik wilde weten waarom mensen die hadden laten zien iets over te hebben voor de ander, ten koste van zichzelf, waarom die nadat de piek voorbij was en men de cijfers kon zien, niet kozen om over te gaan tot de orde van de dag met het oog op onze verantwoording in deze wereld. Er werd geroepen: 'we are all in this together', maar men nam geen verantwoording voor de gevolgen in arme landen. Ik zag weer dat het aan bewustzijn ontbrak van de slechte situatie ten opzichte van onze eigen situatie. Ik probeerde van alles om andere hiervan bewust te krijgen, maar in deze tijd wordt je dan ingedeeld bij de complotdenkers. Die roepen wel op om naar de Grondwet te kijken en onze vrijheid te bewaken en vanuit liefde te handelen, maar de waarde gelijkheid die ten grondslag ligt aan de grondwet wordt

steevast overgeslagen. Vrijheid is alleen vrijheid als je ook aan die van een ander denkt, omdat iedereen aan elkaar gelijk is. Zonder gelijkheid bestaat er geen vrijheid. Dus alles valt of staat met de waarde gelijkheid. En als je dat gaat vertellen tegen de mensen dan stuit je op dovemansoren. Nadat ik in de zomermaanden diensten had gedraaid in een nieuw eetcafé wist ik voordat je dit kon weten dat er een nieuwe lockdown aan zou komen. Ik besloot daarom een bedrijf op te zetten wat bestelling van eten digitaal mogelijk maakte voor de horeca in de omgeving en te zorgen dat de ondernemers gingen samenwerken. Ik deed alles gratis en 100% van de omzet ging naar de desbetreffende ondernemer. Kosten voor de onderneming betaalde ikzelf, terwijl ik door de lockdown mijn baan verloor en geen recht op uitkering had om nog maar te zwijgen over mijn financiële schulden. Mijn enige voorwaarde was om het niet alleen te doen, echter toen we net 1 week bezig waren kreeg degene met wie ik het samen zou doen een angstaanval en stond ik er alleen voor. Toch ging ik een paar maanden door, maar vond het verschrikkelijk om het alleen te doen en stopte. Mijn hele bedrijfsstrategie baseerde zich op de werking van geloof en de psyche van de mens, zoals ook Mozes mensen een worst voor hield, zo hield ik de mensen van de Krimpenerwaard een worst voor. De resultaten daarvan waren voor mij inzichtelijk door digitale data over websiteverkeer en door omzet. Binnen 2 dagen actief te zijn was iedereen in de Krimpenerwaard op de hoogte en waren er 6000 bezoekers op de website geweest. Met de dag bleef de omzet verdubbelen en groeide dus exponentieel. Ondanks het succes voor de ondernemer die niets betaalde zette dit niet aan tot het geloof van mij dat ondernemers moesten samenwerken. Bij de ondernemers die het meeste geld binnenkregen schepte het interesse naar de werkwijze, maar niet naar samenwerking. De drang om wat te willen betekenen voor mijn medemens aan de andere kant van de wereld bleef. Op 21 december 2020 toen er een astrologische gebeurtenis plaatsvond die vermoedelijk hetzelfde licht liet schijnen als met de geboorte van Jezus had ik een kerstboodschap ik de vorm van een video gemaakt die ging over Het Licht vanaf het begin tot nu en verzond die naar zoveel mensen als ik kon. Ik riep daarbij op om te geven aan het World Food Program dat de Nobelprijs van de vrede had ontvangen en wees naar de explosief toenemende honger in de wereld door de pandemie. In de video die begon met het scheppen van God van Het Licht liet ik het verloop van omstandigheden zien. Hierin gaf ik de verbintenis van de verschillende religies weer. Ik deed dit omdat ik door de pandemie was gaan nadenken wat nu het grootste probleem was waar deze wereld mee zat en ik had geconcludeerd dat de kennis over het bestaan van God en zijn werk het grootste probleem was. Ik zag ook dat ik niet de enige was die dit had gezien, maar dat Nietzsche hetzelfde had gezien bijna 200 jaar geleden. In zijn preek van de dwaas man die hij opschreef in het boek 'De Vrolijke Wetenschap' valt te lezen hoe de dwaas de mensen aanroep en hen bewust probeert te maken dat zij God vermoord hebben en dat dit zeer ernstige gevolgen heeft. De dwaas concludeert dat zijn woorden niet gehoord kunnen worden en dat zijn tijd nog niet gekomen is. "God is dood" is de bekende uitspraak waarvan de betekenis voor velen onbekend is, maar Nietzsche wijst de wereld hiermee op ons grote probleem met zeer ernstige gevolgen en wijst de mens op hun verantwoording in deze. Ik merkte na het verzenden van mijn video dat de mens ook nog niet kon zien. Ik wilde weten wat er nu exact aan de hand was in de wereld. Complotdenkers bleven verhalen over enkelen die hun invloed en macht zouden gebruiken met slechte intenties verspreiden. Dat vond ik zeer onaannemelijk, want mijns inziens wil elk mens vanuit zichzelf het liefst het goede doen. De mens kiest voor het positieve en niet het negatieve. Ik wist ook dat de beste bedoelingen kunnen leiden tot de meest slechte dingen, maar dat intenties slecht zijn dat is niet zo. Mijns inziens draait de wereld om geld en vanuit dat oogpunt ging ik opzoek. Hoe meer ik zocht des te meer ik vond en raakte alsnair meer verbaasd over het feit dat niemand dit zag. Iedereen deed maar gewoon zonder zich bewust te zijn van de feiten. Niemand leek te onderzoeken en te bestuderen. Ook de journalistiek leek zijn werk niet te doen. Ik probeerde de samenloop van omstandigheden te zien en kon bijna concluderen dat de motivator geld desastreuze gevolgen had voor deze pandemie. In mijn mail stond een email zo goed als klaar om verzonden te worden naar journalisten waar ik al eens contact mee had gehad inzake de pandemie. Echter kon ik mijn verhaal misschien wel sluiten en onderbouwen met een overweldigende berg aan bewijs, maar het zat mij niet lekker dat hieruit bleek dat er inderdaad mensen handelde met slechte intenties. Ik besloot door te zoeken om een reden te vinden die zou goed praten waarom men om deze reden zou handelen, want misschien was er een onderliggende reden die ik niet gezien had. Ik ging opzoek vanuit de gedachte dat het negatieve waarvoor gekozen was het gevolg was van een keuze voor die een positieve uitwerking zou kunnen hebben. Tegen mijn eigen verwachting in vond ik die. Zoals Johan Cruijff zegt: 'Elk voordeel heeft zijn nadeel', maar elk nadeel heeft ook z'n voordeel. Het verhaal wat klaarstond in mijn mail wat bewees wat de meeste mensen ook zeggen dat het de farmaceuten alleen om geld gaat had een positieve kant, want het had het arme deel van de wereld beschermd. Door samenloop van omstandigheden was voor de bestrijding van de ziekte Covid-19 geen gebruik gemaakt van goedkope al bestaande medicatie, maar gekozen voor hele dure nutteloze medicatie en voor vaccins. Hierdoor is niet de situatie ontstaan dat de westerse wereld al de medicatie opkocht die in het armere deel van de wereld wordt gebruikt ter bestrijding van zeer ernstige ziekten. Dat was voor mij genoeg reden om niet op de verzendknop te drukken. Ik had een verhaal in handen wat aansloot bij het beeld wat men heeft en had hiermee, door negatieve aandacht te krijgen, aandacht willen vragen voor de andere kant van de wereld, maar was nu klemgezet. Ik besloot door te gaan met mijn zoektocht, maar nu om een oplossing te vinden om de mens bewust te willen maken van het negatieve door hen te verleiden met het positieve, zoals ik ook had gedaan voor de regionale horeca. Halverwege 2019 leek het erop of onze wetenschappelijke en technologische vooruitgang explosief was gaan toenemen. Ik bedacht mij dat men op de hoogte moest worden gesteld van de alsnair versnelde vooruitgang. Wanneer men zich hierop zou richten en daarvan kennis op deed dan zou dit een positief gevolg hebben. Ik realiseerde mij ook dat de gevolgen van deze vooruitgang wel eens zo overweldigend kunnen zijn dat dit grote angst bij mensen veroorzaakt. De Nederlandse overheid was vanaf 2019 financieel op de vooruitgang ingesprongen en investeerde tientallen miljarden hierin. Hierover schrijft de VVD ook in hun partijprogramma. In een brief aan de kamer met betrekking tot de bijeenkomst van G8 waarbij Nederland het gastland was wordt gesproken over een triple helix benadering. Dit zorgt voor een juiste wisselwerking tussen overheid en verschillende takken van de samenleving om zo de vooruitgang in juiste banen te leiden. Ik had door mijn onderzoek ook gezien dat de wetenschap om bepaalde ziekten zoals kanker te genezen aanwezig was en dat er ontzettend veel nieuwe medicatie in klinische fases getest werden. Ik begon hoe meer ik had gevonden de samenloop van omstandigheden met betrekking tot de pandemie zo extreem toevallig te vinden dat het er alles weg van had dat er een plan met goede intenties werd uitgevoerd. Ik begon zelfs tekenen te zien die verwezen naar God. Naamswijzigingen van bedrijven naar Alpha of Signify wat stelde dat de betekenis van licht was veranderd en een nieuwe vorm van taal was geworden. Ik kon het dan misschien niet hard maken, maar ik raakte ervan overtuigd dat God hier in deze wereld aan het werk was en dat wij er bijna waren. Het leek er voor mij toen op alsof God ons verblinde voor de vooruitgang. Ik wist niet exact waarom, maar dacht wellicht uit bescherming, maar een logischere conclusie vond ik, omdat wij geen oog hadden voor onze medemens aan de andere kant van de wereld. Nu dacht ik alle problemen gezien te hebben waarvan het grootste probleem was dat we God waren vergeten. Ten tweede dat het westen geen oog had voor het overige deel van de wereld, niet voor de vooruitgang en wilde dit oplossen met een nieuw sociaal platform met religie en spiritualiteit als basis. De opbouw van die platform moest bevolking verbinden met instituten en op zo'n wijze worden ingericht dat de aandacht werd gevestigd op het nieuwe sociale contract wat door Nelson Mandela Foundation en de Verenigde Naties was gepubliceerd. Ik probeerde hiervoor mensen te enthousiasmeren en was hier iets langer dan 1 week mee bezig toen ik op mijn werk zat en een stem hoorde zeggen; 'jij hebt door wat er aan de hand is'. Ik schrok mij rot en vol angst keek ik naar mijn scherm op het werk. Ik dacht alleen maar 'wat weet ik', 'wat weet ik'. Ik had werkelijk waar geen flauw benul wat ik zou moeten weten, want ik wist van alles. Ondanks dat ik een stem had gehoord sloeg ik dit uitermate uitzonderlijke feit finaal over en sloeg om in paniek en angst. Ruim 5 maanden gingen voorbij waar al snel een moment plaatsvond waardoor ik onverbiddeijk werd geconfronteerd met wie ik hier te maken had. Ik schreef, ik leerde, ik ontdekte, ik probeerde. Keer op keer weer. Elke keer leek ik te falen, maar ook elke keer leek ik een stap dichterbij te komen. Ik wilde weten wat God van mij wilde. Ik wilde weten wat ik moest doen en hoe ik dat moest doen. Alles wat ik dacht te weten werd afgebroken waardoor ik niets meer wist. Alles kon en niets kon. Ik wist niet meer wie ik was. Op mijn kledingkast schreef ik

daarom op dat wie ik ben dat dit niet de vraag is maar dat de vraag is of je kiest om te zijn, waarop mijn antwoord was ik ben. Ik hing foto's in mijn kamer op die mij herinnerde aan mijn leven, zodat ik mezelf niet uit het oog zou verliezen.

Onderstaand te tekst van het nummer Spectre van Alan Walker

Hello, hello  
 Can you hear me  
 As I scream your name?  
 Hello, hello  
 Do you need me  
 Before I fade away?  
 Is this a place that I call home?  
 To find what I've become  
 Walk along the path unknown  
 We live, we love, we lie  
 Deep in the dark, I don't need the light  
 There's a ghost inside me  
 It all belongs to the other side  
 We live, we love, we lie  
 (We live, we love, we lie)  
 Hello, hello  
 Nice to meet you  
 Voice inside my head  
 Hello, hello  
 I believe you  
 How can I forget?  
 Is this a place that I call home?  
 To find what I've become  
 Walk along the path unknown  
 We live, we love, we lie  
 Deep in the dark, I don't need the light  
 There's a ghost inside me  
 It all belongs to the other side  
 We live, we love, we lie  
 (We live, we love, we lie)  
 We live, we love, we lie

Toen ik een paar jaar oud was zag ik 's nachts een fel licht op mijn kamer met daarin de gedaante van een persoon. Die bewoog zich achter mij en toen ik wilde schreeuwen van angst werd mijn mond dicht gehouden. Nu ik terugkijk op mijn leven lijkt alles gebeurd te zijn, zodat ik leren zou. Mijn leven lijkt 1 weg te zijn geweest om kennis te nemen van goed en kwaad, zodat ik op een dag deze brief zou kunnen sturen naar u om u op de hoogte te kunnen brengen van het werk van God en zijn plan met de wereld. Hij heeft mij uitgekozen om dit aan u te vertellen en Hij heeft u uitgekozen om dit te horen en hier iets mee te gaan doen. God vraagt het onmogelijke van mij en dat wordt u bij deze ook op uw schoot geworpen. We hebben altijd een keuze, maar het alternatief wetende hebben we toch eigenlijk geen andere keuze dan te kiezen om het onmogelijke mogelijk te gaan maken en te kiezen voor geloof en te handelen daaruit.

Het teken van het beest is tevens een teken van God om ons allemaal te wijzen op het daadwerkelijke probleem en waarom God de oplossing is. Mozes schreef het verhaal van het paradijs op om Gods werkwijze weer te geven. Het scheppingsverhaal in 7 dagen wat onmiskenbaar wetenschappelijk gezien onjuist is laat zien wat de mens uniek maakt in de schepping en waarom de mens in staat is God te kennen in deze wereld. Het leven op deze aarde bestaat 4 miljard jaar. In die tijd stierf het leven 20 keer af waarvan 5 keer op een dusdanig hoge snelheid dat men dit een massaal uitstervingsproces noemt. Momenteel bevinden wij ons in het 6e massale uitstervingsproces van het leven op aarde, maar nog nooit is dit in zo'n hoge snelheid gebeurd als nu. Het proces begon zo'n 8000 jaar geleden en inmiddels neemt de biodiversiteit zo hard af dat een miljoen verschillende soorten van leven met uitsterven bedreigd wordt. Ondanks dat men vindt dat de wereldpopulatie van de mens hoog is maakt de mens maar een fractie van een procent deel uit van al het leven op aarde. Miljoenen jaren leefden er verschillende soorten mensachtigen op aarde die jaagden en verzamelden. Omstreeks de start van het uitstervingsproces ontwikkelde de homo sapiens, de mens, spraak waarop de overige 4 mensachtige soorten van de aardbodem verdwenen (de eerste moord/genocide die de mens pleegde). Ook stopte de mens met jagen en verzamelen en men begon het land te bewerken. Door virussen en gebrek aan voedingsstoffen steeg de sterfte enorm, maar doordat de mens op dezelfde plek bleef werden er meer kinderen geboren en steeg daarom de wereldpopulatie van de mens. Dit is overeenkomstig met het verhaal van de zondeval; de mens moest het land gaan bewerken en de vrouw zou met pijn kinderen baren. Denk ook aan Kaïn die zijn broer Abel vermoord. De wetenschap vindt de eerste twee gedragspatronen veranderingen onverklaarbaar, want niets in de omstandigheden van de mens heeft aanleiding hiervoor gegeven. Wel ziet men dat de ontwikkeling van spraak hiermee samenvalt. Dat de mens spraak ontwikkelde wordt gezien als manier van communiceren van de mens, maar de mens leefden al miljoenen jaren met elkaar en kon net als de meeste andere vormen van leven gewoon communiceren met elkaar. Zo divers als het dierenrijk is zo divers zijn de verschillende manieren van communicatie. Men legt verband tussen de ontwikkeling van spraak en de toename van kennis, omdat woorden het mogelijk maakte kennis over te dragen. Woorden maken het echter ook mogelijk om het tegenovergestelde, van wat wij noemen, kennis over te dragen. Het evangelie van Johannes verteld een ander begin dan Mozes ons vertelt. De eerste titel boven zijn evangelie: 'Het woord is mens geworden'. 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Elk dier op aarde is in staat de werkelijkheid waar te nemen via de 5 zintuigen, maar het bestaan van woorden maken het mogelijk een werkelijkheid te omschrijven dat de werkelijkheid niet is. Doordat de mens woorden begon te spreken ontwikkelde zij de capaciteit om te geloven. Door die capaciteit is de mens in staat iets voor waar aan te nemen dat wat niet

waarneembaar is door middel van de bestaande 5 zintuigen. Het verschil tussen mens en beest is dus geloof. Voor de rest zijn wij gelijk aan het beestenrijk. Dat God ons verheven heeft boven zijn schepping is te concluderen uit het feit dat de mens de enige is die kan geloven dat God bestaat. Voordat Mozes God ontmoette was het Goddelijke en bovennatuurlijke een vaststaand feit voor de mens en sommige mensen waren ervan overtuigd dat zijzelf God waren. Mozes die de werkwijze van God opschrijft in het verhaal van het paradijs introduceert een enkele God van al het bestaan. Hij verbiedt de Joden andere Goden te dienen, zoals het gouden kalf. Omdat de mens onderdeel is van de natuur en instinctief denkt en handelt werkt geloof op gelijke instinctieve wijze. Geloof is onderdeel van ons instinct net zoals spraak zich instinctief ontwikkelt. Dit maakt het dat geloof ons zowel gelijk stelt aan de beesten en dat alleen het vinden van God het verschil kan maken tussen mens en beest door te handelen naar Zijn wil. Doordat Mozes het verschil en de overeenkomst kent tussen mens en beest, waardoor hij God ontmoet, zaait hij zowel bij de Joden als bij de Egyptenaren een zichzelf vervullende profetie. Omdat de Egyptenaren en de Joden instinctief geloven werkt zijn strategie gegarandeerd en de vervulling van de profetie aan weerszijde zullen elkaars vervulling versterken. Wanneer men het recente teken van het beest zal zien dan kan ook begrip bestaan over de 7 plagen die de Egyptenaren teisterde. Omdat God niet waarneembaar is middels onze 5 zintuigen openbaart God zijn bestaan aan de mens door waar te maken waarin de mens gelooft dat wat waar is. Denk hierbij ook even terug aan Steve Jobs en zijn gekte en talent of aan Parmahansa. Voor Mozes was de mensheid daarom in de meest bizarre en uiteenlopende dingen gaan geloven als waarheid, omdat veel daarvan waar voor hen werd in de waarneembare werkelijkheid. Om die reden openbaarde het bovennatuurlijke zich over de gehele mensheid en in alle culturen. Deze werkwijze laat God ook zien middels het teken van het beest wat hij ons nu gegeven heeft. De mensheid is zich onbewust van het feit dat God bestaat. Wel weten we dat feiten het tegenovergestelde is van geloof en dat feiten worden verzameld middels de beoefening van wetenschap. Wetenschap vindt plaat middels de 5 zintuigen die elk beest bezit. De bevindingen worden met woorden en cijfers vastgelegd en men trekt een conclusie wanneer iets met zekerheid aangrenzende waarschijnlijk waar is, want 100% zekerheid is nooit geboden, behalve in het bestaan van God. Het instinct van een beest zorgt ervoor dat het blijft leven, daarom noemen we het een overlevingsinstinct. Door religie wereldwijd worden handelen vanuit dat overlevingsinstinct, handelen vanuit het ego genoemd. Iets voor de ander over hebben ten koste van jezelf is dat ego en instinctief handelen loslaten. In een tijd dat men zegt te handelen voor de ander of dat wij dit samen doen wijst het teken van het beest erop dat wij handelen vanuit het instinct en dat wat wij zeggen te doen haaks staat op datgene wat wij daadwerkelijk doen. Daardoor confronteert God ons met ons geloof in leugens en de verkondiging en verspreiding daarvan. Dit moet ons laten zien dat het gebruik van woorden hetzelfde mondeling, schriftelijk of de woorden die wij in ons eigen hoofd horen ons niet onderscheiden met het beestenrijk. Woorden en spraak zijn gekoppeld aan ons instinct en worden gebruikt vanuit instinctief handelen om te overleven, maar omdat wij na duizenden jaren zouden moeten weten hoe wij wel zouden moeten handelen, gebruiken we leugens om de waarheid te verbergen.

Het teken van het beest was over de hele wereld te zien. In Nederland was dat tussen 12 en 16 maart 2020. De NOS deed op 12 maart 2020 een extra lange uitzending vanwege, de door hun zogenoemde 'forse maatregelen' die de overheid trof in de strijd tegen het nieuwe virus. Op de tijdslijn die de overheid online heeft staan valt te lezen wat de cijfers op dat moment waren. Er waren enkele honderden gevallen van het nieuwe coronavirus SarS-CoV-2 bekend en een enkeling was aan de ziekte Covid-19 overleden. De 'forse maatregelen' hielden in dat men werd geadviseerd hun handen te wassen, in hun elleboog te niesen, geen handen meer te schudden, een veilige afstand bewaren en bijeenkomsten met meer dan 100 personen werd verboden. Waar de uitzending met name overging was de gevolgen van een eventuele pandemie op de economie. Terstond liet het land verlaten straten zien en veranderde steden in spooksteden. De bevolking bleef massaal thuis. Twee dagen daarvoor (10-03-2020) had het RIVM cijfers gepubliceerd, omdat ziekenhuizen met name in Brabant al vol waren en men wilde weten hoeveel mensen daar lagen met Covid-19. De mensen die opgenomen waren in het ziekenhuis met griepachtige klachten daarvan was 9% besmet met het virus SarS-CoV-2. 91% was dus besmet met een influenza virus en leed daarom niet onder de ziekte Covid-19, maar de griep. Op het moment dat iedereen opeens thuisbleef was het virus nauwelijks nog geconstateerd en heerste er een griepgolf, zoals deze elk jaar het geval was geweest. De 'forse maatregelen' waren niet als fors te omschrijven en er was daadwerkelijk maar 1 maatregel, want de rest waren adviezen. De oproepen van de WHO voor de gevaren van het virus voor de gezondheid had ver weg geklonken, maar toen de NOS een extra lange uitzending deed was het gevaar ineens dichtbij en werden de gevolgen daarvan ook ineens duidelijk voor de mensen. Niemand die thuisbleef kon het onzichtbare virus zien. Ook bleef niemand thuis op basis van de huidige cijfers. Ook was niemand thuisgebleven omdat de ziekenhuizen in Brabant al vollagen met mensen die last hadden van de Griep, zoals daar nooit door iemand voor werd thuisgebleven. Toch op dat moment werd waar wat mensen geloofden dat wat waar was. Enkele lagen nadat Nederland verlaten werd door de mens implementeerde de overheid wel forse maatregelen met name om onze economie te beschermen. Dit gaf mensen het gevoel van controle waardoor een gevoel van veiligheid ontstond en de mens weer hun huis langzaam durfden uit te komen. Pas hierna ontstond een ultra snelle stijging in de gemeten aanwezigheid van het virus en de slachtoffers hiervan. Dit is hoe God zich openbaarde door waar te maken waarin gelooft werd dat wat waar was. Denk nogmaals terug aan de 7 plagen in Egypte, Steve en Parmahansa. Wanneer mensen niet naar feiten kijken dan kunnen we iets gaan geloven dat niet waar is. Veel mensen begonnen het later wel op te merken dat de griep op miraculeuze wijze was verdwenen. De ziekte Covid-19 kreeg ook steeds meer klachten en heftigere klachten toebedeeld en wetenschappers stonden voor een raadsel. Deze gebeurtenis heet in de psychologie massahysterie en die wijst erop dat hierdoor de meest bizarre dingen kunnen gebeuren. Het teken van het beest liet een wereld zien waarin de mens die verlaten had. Dit enorme wereldwijde wonder werd door geen mens gezien als teken van het beest, omdat dit aangeeft dat wij beesten zijn. Het enige verschil tussen mens en beest is dat God zich openbaart aan de mens en dat de mens dit kan zien als die God kent, zijn tekenen en wonderen ziet die alleen gezien kunnen worden wanneer je gelooft, zoals Jezus dit zei. Er is dus niemand meer op deze wereld die God kent of gelooft. Een mens die God niet kent en niet naar Zijn wil handelt doet als een beest gericht op overleving, want het geloof in God zou handelen tweeweg moeten brengen die ons ego loslaat, zoals Jezus dat voorleefde. Een mens heeft kennis hoe anders te handelen, maar gebruikt woorden om zichzelf een nieuw verhaal te vertellen waarin zijzelf gaan geloven vanuit de wil te overleven. In het westen staat geld gelijk aan leven en dus liet het teken van het beest zich zien doordat mensen op hun scherm zagen dat een pandemie onze welvaart en levensstandaard in gevaar zou brengen. Instinctief handelen doen wij door ons instinct en het gevoel van angst, waardoor wij kiezen om te vechten, vluchten of te bevriezen. De mens bevriest alleen maar wanneer de dreiging onzichtbaar is anders zal men vechten of vluchten. Angst is het tegenovergestelde van geloof. Het handelen vanuit angst is het tegenovergestelde vanuit het handelen vanuit geloof wat angst overwint en ons laat handelen vanuit hoop en liefde. God geeft dit teken omdat Hij ons wat te zeggen heeft en niet omdat Hij ons wil straffen, maar juist wil helpen. God is er in ons belang en doet wij Hij doet in ons belang, want zonder Hem zijn wij beesten en reddeloos verloren. Geloof, ontstaan door het woord, is een gevolg van een evolutionair proces en dus ziet geloof op ons overlevingsinstinct. Het kunnen vinden van God, doordat God zich kan openbaren aan ons doordat wij kunnen geloven ziet op onze overleving. Toen de wereld verlaten was door de mens gebeurde er iets opmerkelijks in het rijk der beesten. Sinds jaar en dag namen de populaties dieren af, nu dat de mens in huis bleef nam de dierenpopulatie weer toe. Sommige soorten met 10% anderen met 20%. Ook het gedrag van dieren veranderde soms compleet. Het teken van het beest was niet alleen te zien bij de mensen, maar ook bij alle beesten. God wijst ons hiermee op het probleem waarvoor Hij zich aan ons is gaan openbaren duizenden jaren geleden. Het leven op deze planeet is aan het afsterven en dit begon al 8000 jaar geleden. Mozes beschrijft dan ook de eerste twee gedragsveranderingen van de mens, zoals dit ook door de wetenschap is vastgesteld. Veel mensen zijn zich al bewust van het enorme levensbedreigende gevaar van klimaatverandering, maar realiseren zich niet het grote geheel. Het leven op deze aarde is al 5 keer eerder massaal afgestorven en dat gebeurt nu voor de 6e keer. Naast het erbarmelijke feit dat het de mensheid maar niet lukt drastisch te veranderen in lijn met het veranderende klimaat ontbreekt het ons de kennis om het onderliggende gevaar te doorgronden laat staan op te lossen. Het proces

wat al duizenden jaren in gang is houdt geen verband met menselijk handelen of onze aanwezigheid. Sterker nog, in de tijd zonder mensen stierf het leven ook af. God laat ons zien dat wij zijn schepsels zijn en Hij waarschuwt ons voor de komende dreiging. Hij drukt ons ook met de neus op de feiten dat geloof alleen bedoeld is, zodat wij van Zijn bestaan af kunnen weten, zodat wij weten hoe wij handelen willen. Zijn wil is dat wij leven en overleven. Hij heeft de wereld de weg, de waarheid en het leven laten zien. Nu laat hij ons zien waarvoor.

Voor de dreiging die geldt hebben wij voor alsnog geen oplossing, maar wel weten we hoe wij de toename van de dreiging kunnen remmen. Klimaatverandering is eerder een symptoom van het probleem dan het daadwerkelijke probleem zelf. Dat het klimaat veranderd is dus een teken der tijd. Klimaatverandering heeft al geruime tijd desastreuze gevolgen in sommige delen van de wereld en het valt te verwachten, ook al zouden we de drastische maatregelen nemen die we zouden moeten nemen, dat die gevolgen alsnog in omvang en ernst blijven toenemen. Het gevolg hiervan is een steeds instabieler wordende wereldbevolking en dus meer conflicten, oorlog en geweld. Dit brengt ons verder van de mogelijkheid af om tot een oplossing te kunnen komen. Daarom heeft de mensheid eenheid en vrede nodig. Het Christendom kent dan ook niet alleen de voorspelling van de eindtijd, maar ook die van een koninkrijk Gods op aarde en die van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er wordt gesproken over vernieuwing. Alles zal nieuw worden. De valse profeten verkondigen vanaf begin af aan het evangelie genaamd: The Great Reset waarvan de inhoud aansluiting vindt met het werk van de Anti-Christ. Dit evangelie is nu ook door dominee Visser vanaf de preekstoel verkondigd in plaats van de blijde boodschap. De naam The Great Reset verwijst niet naar openbaringen, maar naar Gods belofte over vernieuwing. Klaus Schwab moet alleen niet centraal staan, maar God en dat kan alleen de kerk doen. De functie van het geloof voor mensen is dat door het geloof angst overwonnen kan worden. The Great Reset verwijst naar Agenda 2030 en de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties. Het werk aan die agenda is gestart in 2003 toen ook het virus SarS-CoV-1 uitbrak, maar door gebrek aan geloof hierin verdween het virus op miraculeuze wijze. In 2005 werd daarom een nieuwe Internationale Gezondheidsrichtlijn van kracht door ondertekening van de 193 lidstaten. De definitie van de term wereldwijde pandemie werd vernauwd en lidstaten gedwongen wetgeving dusdanig aan te passen dat ingrijpende maatregelen afdwingbaar werden wanneer het WHO zou omroepen dat een uitbraak had geleid tot een pandemie. Bill Gates zag het hierdoor alleen maar als aannemelijk dat er op een bepaald moment sprake zou zijn van deze pandemie en de wereld massaal moest ingrijpen en zou moeten kiezen voor vaccinatie, zoals het WHO voorgeschreven had. In oktober 2019, net voor de bekendmaking van de uitbraak, hield zijn stichting in samenwerking met het World Economic Forum en een groep wereldleiders een digitale oefening van de uitbraak van een wereldwijde pandemie. Deze oefening heette Event 201, omdat men stelde dat er elk jaar zo'n 200 nieuwe virussen gemiddeld uitbraken. Zie hier hoe God zich openbaart door waar te maken waarin men gelooft dat wat waar is en tevens te wijzen op Zijn wil door te verwijzen naar 2003 en de uitbraak van SarS-CoV-1 en agenda 2030. Wat ik halverwege 2019 deed waardoor mijn intense angst werd omgezet in een gevoel van euforie staat symbool voor wat God van het Christendom verwacht. In mijn videoboodschap aan mijzelf sprak ik woorden van geloof en waarheid, maar tot dan toe had ik daar nooit in geloofd. Nu zette ik mijzelf klem door mijzelf te confronteren met een bikkelharde keuze, of ik koos nu te geloven in dat wat waar was of ik koos mijn angst te geloven en weer van helemaal terug bij af te beginnen. Dit is dezelfde keuze die de mensheid, met name het rijke westen waar het Christendom zich gevestigd heeft dient te maken en mee geconfronteerd wordt. Ik vertelde mijzelf niet toen ik moest geloven over mijn angst, maar daar was ik mijzelf zeer goed van bewust. Dit bewustzijn over de werking van angst en geloof ontbreekt het bij de mens, waardoor geen mens in staat is dezelfde keuze te maken als ik deed halverwege 2019. Het bewust kunnen kiezen, zoals ik dit deed is handelen vanuit vrije wil en is het verschil tussen mens en beest. Het verschil tussen mens en beest is onze mogelijkheid om God te leren kennen doordat Hij waar maakt waarin gelooft wordt dat waar is. Hoe God mij in recente maanden onderwees was door mij te prikkelen bepaalde dingen te geloven die vervolgens waar werden. Hierdoor heb ik een diversiteit aan dingen mogen ervaren en maakte het dat ik uitgeput raakte, maar toch door moest en wilde gaan. Ik had vrije wil verkregen, maar heb deze weer teruggeven aan God en belooft Zijn wil te doen. De functie van de voorspelling van de eindtijd is dat we deze eerst kunnen signaleren, zodat we weten wat ik hiervoor geschreven heb en dat we vanuit daar gedwongen worden te geloven en van daaruit gaan handelen. Het nastreven en bereiken van die 17 doelen zorgt voor eenheid, stabiliteit en vrede in de wereld. Dit sluit tevens aan met de voorspelling van het Boeddhisme. Religie moet deze taak op zich gaan nemen, zodat dit gebeurt vanuit het feit dat God bestaat en hier op aarde heeft gewerkt en zal werken. Religieuze leiders besteden al steeds meer aandacht aan dier en milieu, maar nu heeft men een extra troef in handen om de zeilen bij te zetten. Om eenheid te bereiken moeten de neuzen dezelfde kant op gezet worden. Gezien het feit dat de VN de wereldleiding zou moeten vertegenwoordigen moet men daarbij aansluiting vinden en niet een eigen eiland creëren wat eenheid in de weg staat.

De mensheid ontbreekt het aan geloof in het behalen van die doelstelling, daarom is religie de oplossing. Alles in dit leven draait om geloof (en niet om geld, zoals ik eerder had veronderstelt), zoals te zien in de wereldgeschiedenis vanaf het einde van The Great War en de implementatie van de New Deal en de schepping van geld. Vanaf het moment dat God het teken van het beest gaf en een virus gelieerd aan het beest de wereld in de ban van een pandemie bracht werden weer biljoenen euro's en dollars die niet bestonden de economie ingepompt. Er werd geloof de wereld ingebracht middels cijfers. Ik wijs u op de kracht van het geloof en zo ook naar de kracht van het geloof in het woord van God. In mijn dagboeken ligt ook een schets klaar die qua omvang vergeleken kan worden met de ark van Noach toen God hem zei dat de aarde zou vergaan. Deze schets ziet op de vervanging van het Internet of Things naar The Internet of People. Geloof is wat ons mensen verbindt en in de gemeenschap van het geloof kunnen we angst overwinnen. Leven wint van de dood. Hoe wij op een aardse manier met elkaar verbonden zijn is middels het internet, wat uitgevonden is in CERN en waarvan het ontstaan zich in de twee jaren 1989 en 1990 bevindt, gelijk aan mijn geboorte en registratie van adres. Het idee van de IoP zoals ik heb geschetst verwijst ook naar de visie van Steve Jobs en zijn merk Apple. In het jaar van de slang begon de wereld 1 te worden, want niet alleen de muur viel en niet alleen leiders verenigde zich, maar de mensheid raakte evenwel verbonden. We hebben gegeten van de appel en kennis verkregen over goed en kwaad. De uitvinders van het internet, toen in dienst van CERN te Genève, gaven zelf aan niet tevreden te zijn met hoe hun uitvinding heeft uitgepakt en spraken zelf de naam uit van het IoP. Wie de boeken van Dan Brown, de schrijver van de DaVinci Code heeft gelezen weet dat CERN het hart van de wetenschappelijke verlichting zou moeten zijn. Ook dat verlichting is ontstaan vanuit de periode die men wedergeboorte noemt die niet alleen de wetenschap verlichtte maar ook geboorte gaf aan de artistieke wereld. Het gedicht van Dante 'De Goddelijke Komedie' en zijn schilderij 'Inferno' waarin de hel in 7 lagen is weergegeven vormt de basis van deze verlichting. Inferno is ook de titel van het boek van Dan Brown dat gaat over een wereldwijde pandemie waar het WHO in Genève centraal staat. Hier staat de bijbeltekst centraal; 'zoekt en gij zult vinden'. Ik wijs u op de wereld buiten de kerk. Niet voor niets heb ik teksten hier tussen gezet van wereldberoemde artiesten. Ik wil u daarom nogmaals wijzen op het verhaal van het paradijs van Mozes en dat hierin Gods werkwijze omschreven wordt en ook naar het begin van Johannes. God is het licht van ons mensen wat in ons werkt en door ons werkt. Veelal wordt het werk buiten de kerk als duivels werk gezien en menig Artiest is op veel te jonge leeftijd overleden. Daarom zijn de laatste teksten die ik hieronder zal zetten van Avicii met zijn nummer 'Heaven' en van Whitney Houston met haar nummer 'Higher love'. Allebei overleden door overmatig drugsgebruik. Allebei enorm succesvol en allebei hebben zij de wereld kennis mogen laten maken met het Goddelijke. Oordeelt niet opdat gij geoordeeld zult worden. Wij oordelen over de mens in termen van Goed en Kwaad, alsof wij hierover de kennis in pacht hebben. Maar wij weten niets. We horen te zwijgen en te luisteren, zodat het God is die wij horen en tot ons kan spreken. Na genesis komt het boek exodus. De Joden liepen 40 jaar op weg naar hun beloofde land. We kennen de verhalen van moeite die leidde tot opstand naar Mozes en naar God. Eenmaal daaraan gekomen moest er strijd op strijd geleverd worden. Gezien de problematiek waar het leven op deze aarde mee te maken heeft en de komst van een nieuw begin zullen we alvast ook ons oog moeten richten op het hoofdstuk wat hierna komt: Exodus. God zei tegen de mens: 'Gaat heen en vermenigvuldigd u'. Toen de mensheid rond de toren van Babel bleef plakken zorgde hij

voor verspreiding. Spreiding van de mens staat gelijk aan risicospreiding. Nu dat door commerciële ruimtevaart de techniek en wetenschap hieromtrent een nieuw impuls heeft gekregen beginnen er weer meer mogelijkheden te ontstaan. CERN heeft met hun deeltjesversneller de grootste ontdekkingen gedaan in de menselijke geschiedenis. Zo hebben zij hebben zij Anti-matter ontdekt en het deeltje gevonden wat alle andere deeltjes massa geeft. De wonderen zijn de wereld nog lang niet uit, maar wij zien de wonderen en tekenen niet, omdat we niet meer geloven in God. Hiervoor moet weer zorggedragen worden, zodat elk oog zal zien.

De samenwerking tussen U2 en Apple is een unieke samenwerking geweest en zoals zij zingen zijn wij de mensen waarop gewacht is. Net zoals ze zingen over een gebroken kerk, zo zingen ze over de gebroken plaats vanuit waar de overwinning plaats zal vinden. Jullie kennen mij misschien niet, maar kennen jullie jezelf wel? Ik heb mijzelf proberen te laten zien in deze wereld werkt dan zult u wellicht iets bemerken bij het bekijken van de foto van mijzelf die ik bij deze mail heb gevoegd. Ik sta hier in het UMC Groningen bij de MRI, omdat ik mee deed aan een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe medicatie voor een spierziekte waar men gezonde mannen van mijn leeftijd voor nodig had. Men zegt dat zien geloven is, maar dit is niet waar. Je ziet pas wanneer je gelooft en men gelooft door het woord, hetzij geschreven of gesproken.

Waarom ik hier en nu, heb ik mijzelf talloze keren afgevraagd, maar het antwoord daarop is gelijk aan het antwoord op de vraag, waarom u hier en nu. Na 2000 jaar van verkondiging dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is breekt astrologisch gezien de periode aan van 1000 jaar waarin de mens zal gaan leven in waarheid. Jezus stelt een humanistische manier van leven voor onder God waardoor gelijkheid de hoogste waarde is, omdat wij allen geschapen zijn door God. De PKN heeft laten zien dat het nastreven van eenheid op basis van gelijkheid de wil van God is door te kiezen voor acceptatie van homoseksualiteit, omdat dit nog het grootste breekpunt was van de kerk. Altijd werd gerefereerd aan Adam en Eva, maar de mens is niet geschapen naar dat beeld, maar naar het beeld van de God van liefde en de God van leven en licht dat de mens is. Nu kom ik voor u en vertel u de kerk te hebben verlaten vanwege mijn seksuele voorkeur en dat God mij laat zien dat ik bij de PKN zijn moet. Wanneer je gelooft en de tekenen ziet dan moge dit misschien wel het grootste teken van God zijn dat de PKN het dichtst bij de waarheid is gaan leven en vanuit daar is gaan handelen. Ik wijs u op Steve Jobs en Apple en de term 'Adam & Steve' i.p.v. Adam & Eve. God is namelijk ook een grappenmaker, omdat de mens soms alleen de waarheid horen kan middels grappen en grollen die de waarheid verzachten. Het gedicht van Dante heet niet voor niets 'De Goddelijke Komedie'. Maar niet alleen de waarde gelijkheid begon de PKN hoog in het vaandel te houden, want voorgangers zijn zich actief gaan inzetten voor andere 'aardse' dingen, zoals klimaatverandering en de oorlog tussen Israel en de Palestijnen. De Palestijnen werden broeders en zusters genoemd en excuses werd gemaakt en na duizenden jaren van een eenzijdig wereldbeeld door Religie symboliseert de PKN de grote omkering of bekering. Dacht u dat God uw werk niet zag? Dat dit tevergeefs en zinloos was? Think Again! God ziet alles, hoort alles en weet alles. Voor hem is niets zinloos en alle inzet wordt door hem gezien en gewaardeerd. Het grootste probleem is uiteraard het leven op deze planeet wat met uitsterven wordt bedreigd en voor het eerst in de geschiedenis van de Katholieke kerk is een paus afgetreden en voor het eerst in de geschiedenis is een paus aangetreden van het zuidelijk halfrond. En voor het eerst in de geschiedenis is er een 8ste vorm van Barmhartigheid aan de eerder 7 bestaande toegevoegd. De paus is vernoemd naar st. Franciscus van Assisi die de lofzang voor de natuur schreef. Hij richtte de lieve vrouwe van armoede op en leidde een leven van zelfverloochening waardoor hij werd verstoten door zijn ouders. In Jeruzalem ging hij voor de aanhangers van de Islam werken, omdat hij zijn werk belangrijker achtte dan het geloof dat hij diende. Op 4 oktober stierf hij en in 1929 werd 4 oktober gekozen als internationale viering van Dierendag. 1929 was het jaar van de beurskrach en het begin van The Great Depression. Het teken van het beest is gegeven. We weten nu het probleem. We weten de oplossing: God. Zijn werk door de duizenden jaren heen is een feit en wanneer we weten wie wijzelf zijn en dat wij onderdeel zijn van de natuur, dan begrijpen we de werkwijze van God en de slang. Het goede ligt verborgen in het kwade en het kwade in het goede. Het leven is een paradox. Net zoals in het verhaal van het paradijs de leugen achter de waarheid verschuilt en de waarheid achter de leugen. Alleen God en Zijn werk bestaat.

Nu dat alle dingen gereed zijn moeten we aan het werk. Gelooft u? Dan zult u zien. Gelooft u nog niet, zoekt dan want dan zult u vinden. Ik vermoed dat mijn rol niet is uitgespeeld en wanneer God roept dan zal ik antwoorden en Zijn wil doen, maar u moet weten dat God en ik een deal gemaakt hebben. Ik voer Zijn wil uit als ik in waarheid kan leven en anderen over die waarheid vertellen kan en mag laten zien. Ik ben wie ik ben en zal zijn wie ik zijn zal en dat is exact zoals ik altijd geweest ben. Ik doe niet aan leugens of theaterspel. Mijn naam is niet Jezus en ik ben niet geboren uit de Heilige maagd Maria. Ik ben Peter, 32 jaar en ben een mens zoals elk ander mens. God heeft mij uitgekozen dus daarmee zal Hij, ik en u het mee moeten doen.

Mij lijkt het verstandig dat u uw collega voorgangers hiervan op de hoogte stelt en hen nadrukkelijk wijst op het gevaar in de kerk, zodat dit zo snel mogelijk voorkomen kan worden. Vervolgens dat de Synode wordt geïnformeerd en geactiveerd. Het lijkt mij praktisch gezien het handigst dat er overeenstemming ontstaat, zodat vanaf de Synode verder beraadslaagd kan worden over de verder te nemen stappen. Bewust zet ik mijn telefoonnummer er niet bij, maar wel mag u mij altijd mailen. Ik wil graag de tijd hebben om te reageren, want ik heb geen broer Aaron die voor mij het woord kan voeren, daarom geef ik voor dit moment de voorkeur aan schrijven.

Dank u wel voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet, Peter Lamper

p.s. drugs zijn nagenoeg allen het product van de wetenschap. Naast dat de wetenschap directe schade hiermee toedient aan de mens is de indirecte schade vele malen groter en ziet niet alleen op de gezondheid van de mens, maar veel meer op gelijkheid. The War On Drugs is een oorlog met de hoogste aantal slachtoffers ooit, niet alleen in doden, maar complete landen en overheden worden hierdoor ontwricht. In de VS die in de geschiedenis middels het voeren van oorlog vrede bereikte is, na Roosevelt hun weg kwijtgeraakt. De strijd tegen drugs vult de gevangenissen met armen met een zwarte huidskleur en schept een steeds groter wordende ongelijkheid. Belangrijk is om in te zien dat niet Religie alleen bekend zou moeten staan om het bloedvergieten, maar dat de wetenschap dit ook is. Net zoals Religie onze redding zal zijn, zal dit ook voor de wetenschap gelden, maar dan wel onder 1 god. Hieronder 2 topartiesten die over God muziek maken en zijn overleden aan drugs.

## Avicii - Heaven

Step out into the dawn  
You pray 'til, you pray 'til the lights come on  
And then you feel like you've just been born  
Yeah, you come to raise me up  
When I'm beaten and broken up  
And now I'm back in the arms I love  
And I think I just died  
I think I just died  
Yeah, I think I just died  
I think I just died  
And went to heaven  
And went to heaven  
Beaten and bathed in blood  
I'm hit by, I'm hit by your love and drug  
And now that you've c-come to raise me up  
And I think I just died  
I think I just died  
Yeah, I think I just died  
And went to heaven  
Went to heaven  
And went to heaven  
Ooh, oh  
It's such a night, such a beautiful night  
It's such a view, such a beautiful sight  
I think I just, oh, I think I just died, oh  
And went to heaven  
And went to heaven  
Oh, yeah, yeah  
We gon' be birds and fly  
We're gonna set the world alight  
We're gonna lose ourselves tonight, whoa  
We gon' be birds and fly  
We're gonna set the world alight  
We're gonna lose ourselves tonight  
Whoa, in heaven  
Heaven

## Whitney Houston - Higher Love

Bring me higher love, love  
Bring me higher love  
Think about it, there must be a higher love  
Down in the heart or hidden in the stars above  
Without it, life is wasted time  
Look inside your heart, and I'll look inside mine  
Things look so bad everywhere  
In this whole world, what is fair?  
We walk the line and try to see  
Falling behind in what could be, oh  
Bring me a higher love  
Bring me a higher love, oh  
Bring me a higher love  
Where's that higher love I keep thinking of?  
Bring me higher love, love  
Bring me higher love (oh)  
Bring me higher love, love  
Bring me a higher love  
Bring me higher love, love  
Bring me higher love (oh)  
Bring me higher love, love  
Bring me a higher love  
Worlds are turning, and we're just hanging on  
Facing our fear, and standing out there alone  
A yearning, yeah, and it's real to me

There must be someone who's feeling for me  
Things look so bad everywhere  
In this whole world, what is fair  
We walk the line and try to see  
Falling behind in what could be, oh  
Bring higher love (My love)  
Bring higher love, oh (Oh)  
Bring higher love (My love)  
Where's that higher love I keep thinking of?  
Bring me higher love, love  
Bring me higher love (Oh)  
Bring me higher love, love  
Bring me a higher love  
Bring me a higher love (Oh, bring me love)  
Bring me higher love, oh (We need a higher love)  
Bring me a higher love (Bring me, bring me, yeah)  
A higher love I keep thinking of, oh  
Bring me higher love, love  
(Bring me a higher love)  
Bring higher love (Oh)  
(Bring me a higher love)  
Bring me higher love, love  
A higher love I keep thinking of, oh  
Bring me a higher love  
(Bring me higher love, love)  
Bring me a higher love, oh (Bring me higher love)

--

Met vriendelijke groet,

Peter Lamper

--

Met vriendelijke groet,

Peter Lamper